

**Speciaal
voor
doeners
met een
beperking
(en hun
ouders)**

'Het dwaze der wereld heeft God uitverkoren, opdat Hij de wijzen beschamen zou. En het zwakke der wereld heeft God uitverkoren, opdat Hij het sterke zou beschamen. En het onedele der wereld heeft God uitverkoren, en hetgeen niets is, opdat Hij hetgeen iets is, te niet zou maken.'

18

De Heere Jezus is door de Vader geschonken als Hoofd van de gemeente. Dat betekent dat Hij de gemeente aanstuurt en dat Hij de eindverantwoordelijke is voor alles wat in de gemeente gebeurt.

Jézus is dus ook de eindverantwoordelijke voor al die doeners. Dat zijn niet de denkers.

Naar ons eigen lichaam kijken wij allen met heel speciale ogen. Zo ook Jezus. Hij ziet Zijn gemeente als een lichaam, als een gemeenschap, waarin geen enkel lid gemist kan worden. Grote en kleine organen, sterke en zwakke delen, ze zijn allemaal nodig met al hun verschillende gaven.

In Christus' oog is de denker niet belangrijker dan de doener, is het kind niet meer dan de volwassene, de ambtsdrager niet hoger in rang dan het dooplid. In Zijn oog geven intelligentie en taalbeheersing de een geen voorsprong op de ander.

Hij ziet een lichaam, Zijn lichaam, en Hij heeft allen lief, maar speciaal het zwakke, het onedele, het kleine, het gehandicapte.