

**Doeners
begrijpen
eerst ons
voorbeeld,
daarna
pas onze
woorden**

Wil je ze aan het Bijbellezen hebben?

- Spreek dan met God af dat je zelf op een vaste avond in de week een uur bezig bent met Bijbellezen.
- Schrijf de inzichten en lessen op die je tijdens die uren opdoet.
- Vertel thuis of op club af en toe iets van wat je gevonden hebt.

36

Taal speelt een zeer grote rol in ons leven. Hoe zouden we contact moeten leggen en onderhouden als we geen woorden hadden om te vertellen hoe we ons voelen en hoe we over de ander denken?

Taal speelt net zo'n grote rol in het geloofsleven. God is een God Die spreekt! Hij geeft woorden aan wie Hij is en aan wat Hij wil. Het geloof is er zelfs vanwege het gehoor van het verkondigde Woord (Romeinen 10:17).

En toch hebben wij de belangrijkste vaardigheden niet geleerd door woorden maar door voorbeelden. Ga de ontwikkeling van een baby en een peuter maar na. Wat ik voordoe aan mijn kind, dát beklijft, zelfs als het kind zich niet bewust is van mijn voorbeeld.

Dat geldt ook voor Bijbellezen. Als mijn kind mij wel hoort zégen: 'Elke dag Bijbellezen, hoor!' maar het mij nooit ziet dóén, zal het concluderen: blijkbaar hoeft het niet.