

**Neem  
in de  
opvoeding  
deze  
Bijbel-  
woorden  
letterlijk:**

**'Wie mij vroeg zoeken, zullen mij vinden.'** (Spreuken 8:17)

**'Zeg niet: Wat is er dat de vorige dagen beter geweest zijn dan deze?'** (Prediker 7:10)

**'Ik zeg u dat een rijke bezwaarlijk in het Koninkrijk der hemelen zal ingaan.'** (Mattheüs 19:23)

**'Breng hem bij Mij!'** (Markus 9:19)

# 12

In Spreuken 8:17 is Vrouwe Wijsheid (zie 8:1) aan het woord. Zij roept ieder die haar hoort toe: 'Heb je vandaag wijsheid nodig? Zoek me dan vroeg in de ochtend, voor Gods aangezicht.'

Prediker raadt ons af om met wrokkig heimwee terug te kijken naar vroeger. Ons geheugen vervormt dat verleden. Dus het is gewoon niet waar dat het toen beter was. En als iets niet helpt bij jongeren is het wel dit: hun voorhouden dat ze zich moeten vergelijken met een situatie die ze niet kennen.

Overdaad schaadt, zeker als we onze kinderen willen opvoeden in de vreze des Heeren. Teveel eten maakt ons vadsig en lui. Teveel bezittingen maken ons begerig en onrustig. Moeten we misschien de raad van de Heere Jezus aan de rijke jongeling ook letterlijk nemen: Verkoop alles wat je hebt ...?

Bidden is moeilijk, gelovig bidden onmogelijk. Juist daarom heeft de Heere het zo eenvoudig gemaakt: 'Breng dat kind bij Mij! Spreid je handen voor Mij uit en zeg: "Hier is mijn kind. Het is voor U."'