

**Beschouw  
de tijd  
niet als  
je vijand  
maar als  
je bond-  
genoot**

**Elke opvoeder heeft voor zijn  
eigen identiteitsontwikkeling  
jaren nodig gehad.**

De tijd en het leven bleken daarin  
het meeste effect te hebben.  
Laten we dat onze kinderen dan  
ook gunnen en ze het beste geven  
wat wij hebben: ons gebed en ons  
geduld.

# 22

Directe behoeftenbevrediging, dat vinden we allemaal prettig. Wil ik een nieuwe tablet en staat er genoeg geld op de rekening? Dan bestel ik hem nu en heb ik hem morgen in huis. Heb ik honger en duurt het nog een uur voordat we gaan eten? Dan trek ik nu de koelkast of de koektrommel open en neem ik waar ik zin in heb. De snelheid waarmee wij leven en onze behoeften kunnen bevredigen, is een vijand van de opvoeding. Want groei en ontwikkeling vragen tijd.

Gelukkig is God zo wijs dat Hij de tijd neemt. Dat deed Hij al bij Abram, Izak en Jakob. Hoe oud waren zij niet geworden voordat zij de hun beloofde kinderen kregen? Maar hun levensverhaal is juist daardoor zo betekenisvol geworden voor mensen van alle eeuwen.

Beschouw de tijd als je bondgenoot, want, zo zei iemand eens, 'in de plooiën van de tijd ligt Gods wijsheid verborgen.'