

OORLOG VS VREDE



Doel

1. In gesprek komen met de tieners en jongeren over oorlog en vrede.
2. Besef geven welke gevoelens je kunt hebben bij oorlogssituaties en ook de heftigheid daarvan.
3. Aanreiken van handvaten om ze te leren goed om te gaan met die gevoelens.
4. Ze kennis geven over wat God zegt over oorlog en over vrede.

Doelgroep

Jongeren tussen 11-18 jaar

Tijd

30 minuten

Materiaal

Werkblad 'gevoelens'

Introductie

Introduceer het thema 'oorlog versus vrede' op een ontspannen maar toch serieuze manier. Bijvoorbeeld: we leven in een wereld waar helaas veel oorlogen voorkomen, zowel vroeger als nu. Vraag: 'Wie kent een oorlog uit de geschiedenis?' Maar ook vandaag de dag zijn er oorlogen. Als de oorlog ver weg is, zoals in Jemen, Syrië of Afghanistan, dan zijn we ons daar vaak minder bewust van. Het is ver van ons bed. Maar hoe dichterbij de oorlog komt, hoe angstaanjagender en serieuzer het wordt. Zoals toen op 24 februari 2022 de Russen de Oekraïners aanvielen. Deze oorlog komt letterlijk en figuurlijk dichtbij.

Vraag aan de groep kort wat ze van de oorlog hebben meegekregen en daarna wat ze ervan vinden. Laat per vraag een paar reageren uit de groep.

Beschrijving

Verdeel de groep in kleine groepjes van ongeveer vijf personen. Laat ze als eerste met elkaar kort nadenken over de gevolgen van de oorlog. Gevolgen zijn bijvoorbeeld vluchtelingen, families die uit elkaar gerukt worden, verwoestingen, doden, gewonden, angst, haat, trauma's, honger, armoede.

Vertel dan dat er veel gevolgen zijn voor de inwoners voor het land in oorlog. Maar er zijn ook gevolgen voor de landen en de mensen die er niet direct bij betrokken zijn. Denk met elkaar eens na over wat de oorlog met jou persoonlijk doet, ook al sta je aan de zijlijn. Jullie krijgen een werkblad wat hierbij kan helpen. Vul het werkblad eerst voor jezelf in. Je ziet verschillende gevoelens staan. Sommige herken je misschien bij jezelf heel goed, anderen misschien minder. Voor elk gevoel kun je aangeven hoe sterk je hem ervaart. Onderaan is het bijna niet, helemaal bovenaan ervaar je dat gevoel de hele dag door best wel sterk.

Sterkte van de emoties						
Continue op de voorgrond						
Meerdere keren per dag						
Elke dag						
Af en toe						
(Bijna) nooit						
		Angst	Boosheid	Machteleloosheid	Ontkenning	Strijdvvaardig, in actie willen komen
		Emoties				

Vertel duidelijk dat er geen beter of slechter antwoord is. Het is bedoeld om je inzicht te geven hoe het bij jou persoonlijk werkt. Laat na het invullen de groepjes de tabel kort met elkaar bespreken en met elkaar vergelijken.

Leg daarna uit dat moeilijke situaties zoals een oorlog verschillende gevoelens bij je boven kunnen halen. De één wordt er een beetje bang van en een ander doet net of het er niet is. Anderen worden boos, sommigen willen alles weten en anderen komen in actie en organiseren hulp of reizen zelfs naar het front om daar te helpen.

Benadruk dat elk gevoel er mag zijn. Maar het is ook belangrijk dat de gevoelens je niet gaan verlammen. Er zijn een paar dingen die je kan doen:

- Het is altijd belangrijk om erover te praten, met God en met de mensen die dichtbij je staan.
- Vind een manier hoe je emoties kunt verwerken. Dat kan door praten, maar ook door te sporten, muziek te luisteren of te maken, door te ontspannen of door iets te doen (geld, kleding of spullen inzamelen, vluchtelingen helpen die in Nederland zijn, christenen en zendingen in Oekraïne bemoedigen met een kaartje en gebed, etc. Je kunt van alles verzinnen).
- Daarnaast is het belangrijk dat je weet in wat voor wereld je leeft. Een wereld waar ziekte en oorlog aan de orde van de dag zijn. Maar je moet ervoor zorgen dat het je niet verschrikt zoals dat in Markus 13:7 staat waar Jezus zegt: *'En wanneer u hoort van oorlogen en geruchten van oorlogen, word dan niet verschrikt, want dit moet gebeuren, maar het is nog niet het einde.'*

Waar we allemaal naar verlangen, is dat er vrede komt, overal. Vrede brengt rust, herstel, genezing. Vrede brengt mensen bij elkaar in harmonie en veiligheid. Oorlog verwoest alleen maar. Soms is het moeilijk om te bevatten dat God er is, en dat er toch nog zulke moeilijke dingen op aarde gebeuren. Het is goed om te beseffen dat God een tegenstander heeft, de duivel, die maar één doel heeft: stelen, slachten en verloren laten gaan. Joh. 10:9-10: *'Ik ben de Deur; als iemand door Mij naar binnen gaat, zal hij behouden worden; en hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden. De dief komt alleen om te stelen, te slachten en verloren te laten gaan. Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed.'* De duivel maakt stuk, verwoest, probeert je weg te krijgen bij God. Maar bij God vindt je echte vrede, rust, welzijn en liefde. Terwijl je

soms door moeilijke situaties heen moet. En straks, als Jezus terugkomt, zal God de vrede op aarde brengen en alle tranen wissen. Dat vooruitzicht geeft hoop en moed.

Opmerking

1. Je kunt in de introductie nog toelichten dat een oorlog wordt gevoerd op verschillende terreinen. De meest voor de hand liggende:
 - Op het land (tanks, artillerie, pantservoertuigen, ...)
 - In de lucht (straaljagers, helikopters, parachutisten, ...)
 - Op zee (oorlogsschepen, onderzeeërs, mariniers, ...).

In deze tijd zijn er nog twee belangrijke terreinen waarop de oorlog wordt gevoerd:

- cyberoorlog (hackers, aanvallen op computernetwerken, sabotage en spionage)
- informatieoorlog (desinformatie en fake news).

De duivel maakt ook gebruik van allerlei manieren om oorlog te voeren. Het is niet alleen dat hij de christenen fysiek probeert te doden. Hij probeert ook ze zo te beïnvloeden met fake news of desinformatie dat ze dat gaan geloven en zo Jezus loslaten. En hij probeert ervoor te zorgen dat we geïnfecteerd worden door een dwaalleraarvirus zodat we niet goed meer functioneren. Je kunt alleen strijden tegen de duivel en al zijn methoden als je dichtbij Jezus Christus blijft.

2. Je kunt ook eerst het Bijbelgedeelte van de wapenrusting behandelen (Ef. 6:10-20). Je kunt vooraf dan de vraag stellen: 'Wat heb je allemaal nodig om stand te houden tegen de duivel?' Laat ze na het lezen even reageren. De hele wapenrusting die bestaat uit:
 - Houd dan stand, uw middel omgord met de waarheid
 - Bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid,
 - De voeten geschoeid met bereidheid van het Evangelie van de vrede.
 - Neem bovenal het schild van het geloof op, waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen.
 - En neem de helm van de zaligheid
 - Het zwaard van de Geest, dat is Gods Woord,
 - Bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de Geest
 - Daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking voor alle heiligen.
 - Bid ook mij, opdat mij het woord gegeven wordt bij het openen van mijn mond, om met vrijmoedigheid het geheimenis van het Evangelie bekend te maken.

Daag ze dan uit om één van de bovenstaande te kiezen en daarin de komende tijd te trainen. Laat ze met hun buurman of buurvrouw delen wat ze hebben gekozen en hoe ze denken het gekozen punt te kunnen oefenen.