

Les 3: Koningin Esther



God redt Zijn volk



Thema

Iedereen die Haman, een belangrijke knecht van koning Ahasveros, tegenkomt, buigt voor hem. Mordechai doet dat niet. Haman hoort dat hij een Jood is en daarom wordt hij zo boos dat hij niet alleen Mordechai, maar heel het Joodse volk wil straffen. Haman vertelt tegen de koning dat er mensen in zijn rijk wonen die de koning niet willen gehoorzamen. Haman liegt, want de Joden willen wel naar de koning luisteren, als zij ook mogen leven naar de wetten van God. Haman wil elke Jood doden. De koning vindt het goed. Het hele verlossingsplan van God staat op het spel. Als Hamans plan slaagt, zal het Joodse volk helemaal vernietigd worden. Dan kan de belofte van de Messias Die uit Israël zal voortkomen niet vervuld worden. Je ziet in deze geschiedenis de tegenstand van de satan, als de grote vijand van God.

Bij het paleis woont de Joodse koningin Esther. Esther smeekt de koning of het Joodse volk mag blijven leven. De wet mag niet veranderd worden. Wel mag Mordechai een nieuwe wet voor de koning schrijven: het Joodse volk mag terugvechten. En zo gebeurt het. Niemand van het Joodse volk sterft: God redt Zijn volk. God heeft Esthers leven zo geleid dat ze koningin is geworden om voor haar volk op te komen. Wie Gods volk kwaad wil doen, doet God Zelf kwaad. Wie tegen de HEERE vecht, zal zelf omkomen. De vijanden van het volk verliezen en Gods volk wint, door de kracht van God. Hij strijdt met hen mee, want God is de grote Overwinnaar. Daarom is het belangrijk dat we de Heere Jezus kennen als Verlosser van onze zonden en dat we in al onze zwakheden op Hem vertrouwen. We mogen weten dat Hij Zijn volk liefheeft en voor hen bidt. Wie bij dat volk hoort, deelt ook in Zijn overwinning.

Bijbelgedeelten

Delen uit het Bijbelboek Esther.

Kernboodschap

God redt Zijn volk.

Bijbelteksten bij de kernboodschap

Want de Jood Mórdechai was de tweede bij den koning Ahasvéros, en groot bij de Joden en aangenaam bij de menigte zijner broederen, zoekende het beste voor zijn volk, en sprekende voor den welstand van zijn ganse zaad. (Esther 10:3)

Aanleren Bijbeltekst

De HEERE, uw God, is in het midden van u, een Held, Die verlossen zal. (Zefanja 3:17a)

Kerntoepassingen

Toepassing niet-gelovig kind: Geloof in de Heere Jezus Christus en je zult gered worden. God wil je zonden vergeven en je een nieuw leven geven. Hij is Overwinnaar, vertrouw daarom op Hem.

Toepassing gelovig kind: God heeft Zijn kinderen lief. Hij heeft ook een plan met jouw leven. Vaak zie je niet welk plan, maar Hij wil de grote Overwinnaar in jouw leven zijn.

Hulpmiddelen

Vertelplaten



Verteloverzicht

1. Esther moet bij koning Ahasvéros komen. Ze ziet er prachtig uit. (Esther 2:17)
2. De koning wil een andere koningin, omdat Vasthi niet naar hem luistert. (Esther 1:12)
3. Mordechai is de oom van Esther. Zij zijn Joods. Hij hoort dat de koning Esther als nieuwe koningin heeft uitgekozen. (Esther 1:12)
4. Haman is een belangrijke man in het paleis. Mordechai buigt niet voor hem. (Esther 3:4)
5. Haman mag een wet maken waarin staat dat alle Joden gedood moeten worden. (Esther 3:8)
6. Mordechai is verdrietig. Hij heeft gehoord van het plan. Esther gaat naar de koning om het plan tegen te houden. (Esther 5:1)
7. Hij reikt haar de gouden scepter toe. Esther vraagt of ze met Haman en de koning mag eten. (Esther 5:4)
8. Esther mag tijdens de maaltijd vragen wat ze wil. Ze vraagt of ze morgen weer met hen mag eten. (Esther 5:8)
9. In de nacht kan koning Ahasveros niet slapen. Zijn knecht leest voor. De koning hoort hoe iemand hem wilde doden en een Mordechai de koningin waarschuwde. (Esther 6:1)
10. De koning vraagt of Mordechai een beloning heeft gehad. (Esther 6:3)
11. De koning vraagt aan Haman hoe hij iemand moet eren. Haman denkt dat het over hem gaat. (Esther 6:6)
12. Tijdens de volgende maaltijd vertelt Esther dat Haman haar volk wil doden. God gebruikt Esther om Zijn volk te redden. (Esther 7:6)
13. Haman moet gedood worden. Mordechai wordt knecht van de koning. (Esther 7:10, 8:2)
14. De wet moet blijven, maar het volk van de Joden mag terugvechten. (Esther 8:10)



Uitleg en achtergrondinformatie

Esther 1

Vers 1-4 Deze verzen vormen een inleiding op het boek Esther. Ahasveros is de Hebreeuwse naam voor de Perzische koning Xerxes I. Hij regeerde van 485 tot 465 voor Christus over een gebied dat zich uitstrekte van India tot Ethiopië. Dit gebied was waarschijnlijk onderverdeeld in 127 districten. De burcht Susan wordt ook in Nehemia 1 genoemd. In zijn derde regeringsjaar (483 v. Chr.) organiseert hij een groot feest. De vorsten worden in drie groepen aangeduid: de machthebbers uit het centrale gebied van het rijk: Perzië en Medië, voornamen en de districtsbestuurders. Het feest duurt zes maanden. Het is niet ondenkbaar dat tijdens dit feest ook vergaderd is over belangwekkende rijksonderwerpen.

Vers 5 Na het eerste feest, of als afsluiting van het eerste feest, volgt nog een feest. Voor dit feest is de hele bevolking, rijk en arm, jong en oud, van Susan uitgenodigd. Zoals in vers 9 blijkt, vieren de mannen en vrouwen gescheiden feest. Het feest van de mannen vindt plaats in de paleistuin.

Vers 6-8 Vers 6 tekent de rijkdom van het feest. 'Behangsel' in verschillende kleuren wijst op gordijnen die door middel van zilveren ringen aan marmeren zuilen waren gehangen. De koninklijke wijn, dat is dus niet de minste, werd geschonken in gouden bekertjes die geen van allen dezelfde vorm hadden. Aan de hoeveelheid geschonken wijn is geen grens gesteld. Dit benadrukt het uitzonderlijke van het feest.

Vers 9 Tegelijk met de koning organiseert koningin Vasthi een feestmaaltijd voor de vrouwen uit Susan. In tegenstelling tot Ahasveros is Vasthi niet bekend uit buiten-Bijbelse bronnen.

Vers 10-11 Op de zevende dag van het feest beveelt de beschenken koning om de koningin te halen. De bedoeling hiervan is om de koningin aan het volk te vertonen. Nadrukkelijk wordt vermeld dat Vasthi een bijzonder mooie vrouw is. Deze schoonheid wordt door het dragen van de kroon nog eens benadrukt.

Vers 12 Vasthi weigert echter. Wil ze zich niet blootstellen aan de vernederende inspectie van een groep dronken feestgangers? We weten het niet. De reactie van de koning is duidelijk, hij is boos. Ten overstaan van heel het volk is hij beledigd door zijn vrouw. Het hoogtepunt van het feest is een anticlimax geworden.

Vers 13-15 De koning straft niet direct, hij roept de raad in van zeven wijze mannen, kenners van het recht en van de wet. Het kennen van de tijd duidt op kennis van de (rechts)historie. Het is de tweede keer dat de koning zijn dienaren nodig heeft in dit gedeelte (vs. 7, 11). Dit wijst erop dat de koning zich makkelijk laat leiden en manipuleren door zijn adviseurs. Deze zwakheid van de koning wordt later door Haman uitgebuit.

Vers 16-18 Memuchan wijst erop dat niet alleen de koning is beledigd, maar ook alle vorsten (alle aanwezigen) op het feest. Van een privéprobleem wordt het een rijksprobleem. Er zal zowel verachting (van de vrouwen tegen de mannen) als toorn (van de mannen tegen de vrouwen) ontstaan.



Vers 19-20 In dit gedeelte volgt het eigenlijke advies van Memuchan. Doordat hij van het probleem van de koning een rijksprobleem heeft gemaakt, is het mogelijk een rijkswet uit te vaardigen. Dit moet een wet van Perzen en Meden zijn, een onherroepelijke wet (denk aan Daniel 6:9,13). De opbouw van het rechtsvonnis is als volgt: Vasthi moest komen, zij kwam niet en mag dus nu niet meer komen. Door het afzetten van de koningin ontstaat een lege positie. Die moet opgevuld worden door een vrouw die beter is dan Vasthi. Daarnaast zal dit koninklijke bevel er zorg voor dragen dat alle vrouwen weer eer aan hun mannen zullen bewijzen.

Vers 21-22 De koning kan zich vinden in het voorstel van Memuchan. Ook de vorsten stemmen ermee in (iets anders konden ze waarschijnlijk niet). Vervolgens zendt Memuchan brieven naar alle districten, in de eigen districtstaal. Elke man moet heer in zijn huis zijn en in de taal van zijn volk spreken. Dit laatste kan erop wijzen dat de man zijn taal niet moet aanpassen aan de taal van zijn vrouw, wanneer die een andere taal spreekt. Een zekere ironie is wel te bespeuren in dit hoofdstuk. De Perzische vorst Ahasveros toont eerst de omvang en rijkdom van zijn koninkrijk, maar hij heeft een rijkswet nodig om in zijn eigen huis de baas te zijn!

Esther 2

Vers 1-4 De dienaren geven, ongevraagd, het advies dat voor de koning knappe jonge vrouwen moeten worden gezocht. De koning dient hiervoor speciale beambten aan te stellen die door het hele land op zoek gaan naar deze vrouwen. De vrouwen die aan het oog van de beambten voldoen, moeten in het vrouwenhuis van de burcht Susan worden verzameld. In het vrouwenhuis komen ze onder het opzicht van de kamerling Hegai, hij beheert de harem van de koning. In het vrouwenhuis zullen de jonge vrouwen een schoonheidsbehandeling ondergaan. De vrouw die de koning verkiest, zal in de stad van Vasthi wonen. De koning neemt dit uitgebreide advies over.

Vers 5-7 In deze verzen worden twee nieuwe figuren geïntroduceerd. Mordechai woont in de vesting Susan, hij is een Jood uit de stam van Benjamin. Jaïr is de zoon van Manasse (Deuteronomium 3:14), Simeï is degene die koning David vloekt op zijn vlucht voor Saul (2 Samuel 16:5 ev.) en Kis is de vader van Saul (1 Samuel 9:1). Mordechai is in 597 voor Chr. onder koning Jechonia uit Jeruzalem weggevoerd. Deze Mordechai voedt zijn nichtje Hadassa op. Zij is wees geworden en Mordechai heeft haar als dochter geadopteerd. Ze is de dochter van Abichail (zie vs. 15), de broer van Mordechai. Ze is jong en knap van verschijning.

Vers 8-9 Ook Esther wordt meegenomen naar het paleis en onder het opzicht van Hegai gesteld. Ze valt direct op en krijgt een voorkeursbehandeling. Dat betekent: de beste schoonheidsbehandeling, de zeven mooiste dienaressen en overplaatsing naar de mooiste vertrekken van het huis van de vrouwen.

Esther 3

Vers 1-2 We weten niet waarom Haman verhoogd wordt. Een Agagiet is een nakomeling van de koning Agag, de koning van de Amalekieten. Hij was vijandig ten opzichte van Israël. (Exodus 17:16; 1 Samuël 15:2) Deze vijandschap komt hier weer terug.

Vers 3-6 Uiteindelijk vertelt Mordechai dat hij een Jood is. Dit betekent dat hij alleen buigt



voor de God van Israël (Exodus 20:6). Om te beproeven of de woorden van Mordechai stand zouden houden, vertellen zij dit aan Haman. Hij wordt woedend. Met vers 6 zijn we aangekomen bij het plot van heel het boek Esther. Haman wil niet alleen Mordechai aanpakken, maar heel het volk van de Joden. Esther is op een plaats terechtgekomen voor doelen die tot nu toe onbekend zijn.

Vers 7-11 In het 'twaalfde jaar' is Esther vijf jaar koningin. Dan gebeurt er iets in de maand Nisan. Deze opmerking is van groot belang. Dit is namelijk de maand waarop de Israëlieten de bevrijding uit Egypte herdenken (Exodus 12:1-28). Nu dreigt een totale ondergang! Haman zoekt door loting een geschikte dag uit om zijn plan bekend te maken. De redevoering van Haman is duivels van opzet. Het is een mix van waarheid, leugen en overdrijven. Het volk is inderdaad verstrooid in de verschillende delen van het rijk. Dat de wetten van de Israëlieten geheel anders zijn, is niet helemaal waar. En dat zij de wetten van de koning niet gehoorzamen is een overdrijving en leugen. Met de zegelring krijgt Haman grenzeloze macht van de koning.

Vers 12-15 Eén dag voor het Pascha wordt de wet gemaakt om de Joden om te brengen. Geen bevrijding, maar vernietiging. Aan alle overheden van het Perzische rijk gaat een brief uit. De dag van de executie is bepaald op de 12e van de 12e maand. Iedereen van Joodse afkomst moet omgebracht worden en de moordenaars mogen de bezittingen plunderen.

Esther 4

Vers 1-8 Mordechai is zeer ontsteld over het besluit van Haman. Hij weent luid en bitter. Het bewijs dat Mordechai groot verdriet heeft, blijkt uit het scheuren van zijn kleren. Op deze manier mag hij niet in de poort van de koning komen. Esther hoort de situatie van Mordechai. Zij stuurt hem, via Hatach, kleren om aan te trekken zodat hij weer in de poort mag komen. Zij gaat niet zelf naar Mordechai, omdat haar identiteit nog verborgen is. Mordechai is goed ingelicht. Hij weet Hatach alle details te vertellen over het plan van Haman. Hij biedt Esther een kopie aan van het edict. Hij draagt haar op om naar de koning te gaan. Nu ze de kopie heeft, kan ze zelf zien hoe ernstig de situatie is.

Vers 9-14 Hatach brengt verslag uit aan Esther, die hem opnieuw naar Mordechai stuurt. Zij houdt hem de Perzische wet voor dat iemand eerst geroepen moet zijn om tot de koning te komen. Ongevraagde komst zal de dood betekenen, tenzij de koning de gouden scepter (soort gouden aanwijsstok) aanreikt. Mordechai geeft als antwoord dat zij zich niet in moet beelden dat zij aan de volksmoord zal ontkomen. In dit gedeelte blijkt het diepe vertrouwen in Gods voorzienigheid van Mordechai. Hij zegt dat wanneer Esther niet zal spreken de verlossing wel op een andere manier zal komen. God is niet afhankelijk van Esther. Mordechai houdt Esther voor of zij de vraag wil overwegen dat het niet juist de voorzienigheid van God is, dat zij aan het hof van de koning gekomen is.

Vers 15-17 Esther staat helemaal aan de kant van haar volk. Zij vraagt om geestelijke ondersteuning van haar volk. Haar vraag om te vasten houdt ook gebed voor haar in. Zij laat zien dat zij niet zonder de steun van anderen kan, maar dat zij boven alles het bijzondere ingrijpen van God nodig heeft. Esther gelooft dat God de gebeden zal horen. Eerst God, dan



haar plannen. 'Wanneer ik dan omkom, dan kom ik om' laat iets zien van de bereidheid van Esther om desnoods haar leven te geven voor haar volk en het verder over te geven in Gods handen. Vers 17 laat zien dat Mordechai tevreden is met het besluit van zijn aangenomen dochter.

Esther 5

Vers 1-4 Op de derde dag, terwijl haar volk nog voor haar aan het vasten is, trekt zij een koninklijk gewaad aan. Dit was niet zomaar een fluwelen jurk, deze kleding was doortrokken van goud en juwelen. Dit was voorgeschreven in de wetten, omdat een koning een goddelijke status had. Hij werd ook als dusdanig vereerd. De twee woorden 'stond op' mogen niet over het hoofd gezien worden. Dit was een daad van overtreding tegen de wet! Zij ontmoet publiekelijk de koning, maar ongevraagd. God zorgt ervoor dat de koning haar vergeeft. Hij zegt letterlijk: 'Wat aan jou, Esther?' Omdat zij ongevraagd komt, moet haar probleem wel heel ernstig zijn. De beginletters van de zin: 'Laat de koning en Haman vandaag komen' zijn in het Hebreeuws de letters van de naam HEERE. Dit kan een bewijs zijn dat de Naam van de HEERE wel voorkomt in het boek, hetzij gecodeerd. Zij verzoekt de koning om met Haman bij haar te komen eten.

Vers 5-14 Als de koning en Haman bij Esther zijn, vraagt de koning naar haar verzoek. Zij vraagt de koning of hij en Haman morgen weer bij haar willen komen eten. Dit was gevaarlijk, omdat Esther het geduld van de koning op de proef stelde.

Vers 9-14 Net als in vers 1 wordt in vers 9 een verband gelegd met het voorafgaande: Esther heeft Ahasveros' genegenheid gewonnen. Daartegenover zie je de woede van Haman toenemen. Tegenstellingen spitsen zich toe: vergelijk vers 9 eens met 3:2, en vers 11 met 3:1. Je voelt de spanning stijgen. De Jood Mordechai staat Hamans gang naar de macht in de weg. Zo is Israël tot op de dag van vandaag een teken van Gods heerschappij over deze wereld. Hamans vrouw geeft hem een tip: maak een galg en ga naar het feestmaal. In Hamans leven wordt deze volgorde omgedraaid: eerst het maal, dan de galg. 50 el is zo'n 20-25 meter.

Esther 6

Vers 1-3 Na die dag waarop de galg gemaakt is, kan Ahasveros niet slapen. Een oosterse koning heeft zijn eigen middelen om de slapeloosheid te bestrijden. Darius kon gebruik maken van zijn 'vermaak' (Daniël 6:19), maar Ahasveros kiest ervoor om zich uit de kronieken, de geschiedenisboeken van zijn koninkrijk, voor te laten lezen. 'Men vond geschreven', dat wil zeggen, men stuit zonder er naar gezocht te hebben toevallig op de passage waarin Mordechai's eerdere daden (Esther 2:21-23) beschreven worden. De koning heeft iets in het voorgelezen stuk gemist. Mordechais daad staat wel beschreven, maar zijn beloning niet. Deze heeft nooit plaatsgevonden.

Vers 4-5 De koning reageert snel. Je proeft in zijn snelle reactie en in zijn korte zinnen dat hij zich schuldig voelt dat Mordechai nooit is beloond. Het is inmiddels blijkbaar dag geworden en Haman is zo vroeg mogelijk naar het paleis gegaan om zijn plannen te realiseren.

Vers 6-9 De koning kan niet wachten om Mordechai te verhogen, en Haman kan niet wachten



om Mordechai te doden. Haman krijgt de indruk dat hij degene is die geëerd zal worden. Zo weet de koning zeker dat hij het best mogelijke advies krijgt dat Haman bedenken kan. Haman wil verkleed worden alsof hij de koning zelf is. 'Iemand uit de vorsten van de koning' is de belangrijkste edele van het land. Hiermee wordt duidelijk dat degene op het koninklijke paard belangrijker is dan de machtigste edele van het land.

Vers 10-11 De schok kan voor Haman niet groter zijn: Mordechai mag op dat paard, en Haman moet ervoor gaan lopen. Haman moet het niet wagen om ook maar één onderdeel van zijn voorstel achterwege te laten. Mordechai wordt door de koning 'de Jood' genoemd. Ahasveros weet dus dat Mordechai tot het volk van de Joden behoort, maar weet niet dat het juist dit volk is dat met zijn toestemming uitgemoord zal worden. Haman is bezig met zijn plannen, de koning is met zijn eigen dingen bezig, maar er is maar Eén die de regie in handen heeft: de God van Israël.

Vers 12-14 Dit vers laat het grote verschil tussen Mordechai en Haman zien. Mordechai gaat onverstoord terug naar zijn vaste plek bij het paleis. We bespeuren bij hem geen hoogmoed of trots. Maar Haman is geschokt. Treurend komt hij thuis om getroost te worden door zijn vrouw en zijn vrienden. Als teken van rouw heeft hij zijn hoofd bedekt. Zijn vrouw en vrienden doorzien de betekenis van deze gebeurtenissen. Ze beseffen dat er met dat Joodse volk iets bijzonders is, waardoor dit volk niet te vernietigen is. Haman heeft het gewaagd zijn hand te verheffen tegen het volk van de HEERE en hij zal de gevolgen daarvan weldra ondervinden. Terwijl ze nog met elkaar spreken, wordt Haman weggeroepen. De gebeurtenissen zijn in gang gezet.

Esther 7

Vers 1-4 Met de woorden 'de helft des koninkrijks' toont Ahasveros zijn bereidwilligheid om aan haar verzoek gehoor te geven. Esther smeekt eerst om haar eigen leven. Haar eigen leven is voor de koning immers het belangrijkste! Vervolgens vraagt ze om het leven van haar volk. Want 'we zijn verkocht', zo zegt Esther. Dat de koning zelf in zijn onwetendheid de verkoper is geweest, zegt ze er wijselijk niet bij. Heel bescheiden gaat Esther verder. Zou het alleen gaan om slavernij voor haar en haar volk, dan zou ze een belangrijk man als de koning er niet mee hebben 'vermoed'. Ook de (wat onduidelijke) laatste zin van vers 4 heeft die betekenis: alleen omdat de zaak zo ernstig is, is het de 'schade voor de koning' waard.

Vers 5-10 De koning beseft nog niet wat er aan de hand is. Hij stelt daarom verbaasd de vraag wie het dan wel mag zijn. Het antwoord komt als een donderslag bij heldere hemel. Vermoedelijk heeft de koning een moment van bezinning nodig om zich af te vragen wat hij met deze situatie toch aan moet. De achterblijvers weten dan nog niet voor wie de koning partij zal kiezen. Haman ziet nog maar één uitkomst: de koningin om genade smeken. Daarmee wordt zijn vernedering compleet. Zo treft de koning bij terugkomst zijn raadsman aan op het ligbed van Esther. Hij trekt meteen zijn conclusie: Haman probeert zijn vrouw kwaad te doen! Daarmee is lot van Haman definitief bezegeld. Als symbool van de ongenade waarin Haman gevallen is, bedekken ze zijn gezicht. Hamans eerdere trots versnelt nu zijn ondergang. De ereplaats is aan Mordechai gegeven. De galg zal nu voor Haman worden.



Esther 8

Vers 1-2 De koning wordt nu in kennis gesteld van de relatie van Esther en Mordechai. Daarop mag Mordechai voor de koning verschijnen. Hij ontvangt Hamans positie en de bijbehorende zegelring. Esther ontvangt al Hamans bezittingen en stelt die vervolgens onder toezicht van Mordechai. Het afnemen van iemands bezittingen was een straf die vaker voorkwam in het Oude Oosten.

Vers 3-8 Hiermee zijn de problemen nog niet opgelost, de wet is nog steeds van kracht. Esther verzoekt de koning om de wet die Haman heeft uitgeschreven te herroepen. Esther treedt daarbij op als een voorspraak voor het volk. Zij lijkt nu wel gered, maar ze kan het toch niet werkeloos aanzien dat haar volksgenoten uitgeroeid zullen worden? De koning kan aan Esthers verzoek niet voldoen. Een wet van Meden en Perzen kan niet herroepen worden (Daniël 6:9). In de dood van Haman heeft de koning echter wel zijn welwillendheid getoond. Met dezelfde welwillendheid geeft hij nu Mordechai en Esther de volledige volmacht om wetten uit te schrijven in de naam van de koning, om zo het onheil voor de Joden af te wenden.

Vers 9-14 Evenals Haman stuurt Mordechai een bericht naar alle uithoeken van het rijk. Ditmaal krijgen ook de Joden het bevel in hun eigen taal. Anders dan de boodschappers van Haman, worden de boodschappers van Mordechai op kamelen en paarden er op uit gestuurd, zodat het bericht de uithoeken van het rijk zo snel mogelijk bereiken zal. De Joden mogen zich tegen hun vijanden verdedigen. De wet van Haman verliest zo een groot deel van zijn aantrekkingskracht.

Vers 15-17 Deze nieuwe wet heeft een enorme impact op de stad Susan en op het hele rijk. Mordechai draagt nu koninklijke kledij. In de heerlijkheid van Mordechai komt de veranderde positie van het Joodse volk duidelijk tot uiting: ze zijn niet langer de verschoppelingen, maar staan in het centrum van de macht. Het verdriet van het volk is veranderd in blijdschap. Zelfs veel heidenen besluiten Jood te worden, dat wil zeggen: vanaf nu gaan ze de Joodse religie aanhangen. Zelfs zij hebben gemerkt: de HEERE heeft in deze geschiedenis Zijn zorg voor Zijn volk getoond.



Vertelling

Inleiding

Stel je eens voor dat je een koning of een koningin bent. Je woont in een groot en mooi paleis. Je hebt de mooiste kleren aan, prachtige juwelen, dure auto's, veel aandacht, enzovoort.

➔ *Zou jij koning of koningin willen zijn? Waarom wel of niet?*

Vandaag horen we over iemand die koningin wordt om een heel bijzondere reden.

Kern

➔ *Open de Bijbel bij het Bijbelboek Esther. Laat de Bijbel tijdens de vertelling openliggen.*

“Esther, je moet bij de koning komen! De koning wil je zien.” Esther woont al een jaar lang bij het paleis bij koning Ahasvéros met allemaal andere mooie, jonge vrouwen. Esther is een heel knappe vrouw. Ze is de mooiste van alle vrouwen die er zijn. Esther kijkt de knecht van de koning aan. Moet ze nu echt voor de koning verschijnen? Ze heeft zich helemaal mooi gemaakt. Een mooie jurk aan, sieraden om, haar haren zijn mooi gedaan. Ja, een beetje zenuwachtig is ze wel. Het is best spannend om naar de koning te moeten. Maar waarom moet dat eigenlijk?



Koning Ahasvéros wil een andere koningin. Een jaar terug heeft hij een groot feest gehouden waar alle belangrijke mannen uit zijn land mochten komen om te zien hoe machtig en rijk hij is. Er was genoeg te eten en te drinken en iedereen kon zijn mooie spullen bekijken. En dat feest was niet zomaar één dag, nee, wel honderdtachtig dagen lang! Zes maanden. En nog was het niet genoeg. Zelfs de gewone mensen mochten daarna nog komen om feest te vieren. Ze mochten zoveel mogelijk genieten van al het eten en drinken. Iedereen mocht uit gouden bekertjes drinken en alles om hen heen was schitterend versierd. En tijdens dat feest bedacht de koning een plan. Zijn knechten moesten de vrouw van de koning, koningin Vasthi, halen, zodat iedereen kon zien hoe bijzonder mooi ze is. Maar de koningin wilde niet komen. Daar had ze geen zin in! En dat maakte de koning zo boos! Samen met zijn knechten bedacht hij een plan. Een koningin die zo ongehoorzaam is, die mag niet meer in zijn paleis wonen. En zo werd besloten dat koningin Vasthi weg moest. Weg uit het paleis. Er moest een betere koningin komen!

En daarom is Esther nu bij het paleis. Als ze bij de koning is geweest, hoort ze dat hij háár als koningin wil! Zij mag blijven wonen in het paleis. Ze krijgt een kroon op haar hoofd.



En daar, bij het paleis, komt ook iedere dag een man kijken. Het is Mordechai. Esther woonde eerst bij hem. Het is haar oom. De vader en moeder van Esther leven niet meer. Hij vindt het zo erg dat Esther mee moest! Daarom zoekt hij haar iedere dag op bij het paleis. Hij is bezorgd om zijn nichtje. Dat komt omdat Mordechai en Esther bij de Joden horen.

Hij denkt: “Als Esther maar niet aan de koning vertelt dat ze bij het Joodse volk hoort. De koning kan dan misschien wel onaardig tegen haar gaan doen. Zou ze al bij de koning zijn geweest?” Daar komt een knecht van de koning aangelopen. “Ze is het geworden, Mordechai! De koning heeft Esther uitgekozen als zijn nieuwe vrouw. Zij wordt de nieuwe koningin.” Mordechai schrikt. Is hij niet blij? Nee, hij is bezorgd. Als Esther maar niet vertelt dat ze Joods is...



In het paleis is nog een man. Zijn naam is Haman. Haman is na de koning de belangrijkste man in het paleis. Iedereen kijkt tegen hem op. Iedereen knielt voor hem als hij langs komt. Hij voelt zichzelf heel belangrijk. “Daar komt Haman aan!” roepen andere mensen die werken in het paleis. Ze zakken op hun knieën en buigen als Haman langskomt. Hé, kijk eens! Eén man buigt niet! Hij blijft gewoon staan. Het is Mordechai. Snel lopen er een paar dienaren van de koning naar hem toe: “Waarom kniel jij niet voor Haman als hij langskomt? Zo overtreed je het gebod van de koning!” Mordechai kijkt de mannen aan. “Ik hoor bij de Joden. En wij knielen niet voor mensen. Alleen voor onze God. Hij moet alle eer krijgen. Niet een mens of een koning.” De dienaren vertellen het tegen Haman. “Niet voor mij buigen? Wie is dat? Mordechai? Een Jood?” Haman voelt een woede in zich opkomen. Hij wordt niet alleen boos op Mordechai, maar op alle Joden.

“Daar zal hij van leren”, denkt Haman. Boos komt hij thuis en bedenkt een plan. Hij wil het Joodse volk gaan uitroeien. Ze allemaal doden. Hij zal toestemming vragen bij de koning voor dit plan.



Als Haman een poosje later voor de koning staat vertelt hij het verhaal: “Koning, er is iemand die niet voor u wil buigen. Hij hoort bij het volk van de Joden en ze zijn anders dan alle andere volken. Ze luisteren niet naar wat u zegt. Ik vind dat dit volk gedood moet worden. Mag ik een wet maken, zodat dit gaat gebeuren?”

De koning knikt. Hij neemt zijn zegelring en geeft deze aan Haman. “Doe maar wat jij goed vindt, Haman.” Blij gaat Haman zijn gang. Hij laat de wet meteen maken en schrijft een brief die naar iedereen in het land van koning Ahasvéros wordt verstuurd. Lachend en wrijvend in zijn



handen denkt Haman na: over ongeveer een jaar zal het gebeuren. Dan zijn we mooi van alle Joden af!

toepassing *Het Joodse volk is het volk van God. God heeft hen apart gezet. Dat betekent dat Hij goed voor hen zorgt. Toen Esther leefde zou het nog lang duren voordat Jezus als klein kindje geboren zou worden uit het Joodse volk. De satan heeft altijd geprobeerd om het volk van de Joden te doden, zodat Jezus, de Verlosser nooit geboren zou kunnen worden. Zelfs toen Jezus was geboren, werd er nog geprobeerd alle pasgeboren jongetjes te doden. Maar God had beloofd dat de Redder uit het Joodse volk geboren zou worden. En wat God belooft, dat doet Hij altijd. Daarom gaat er nu iets bijzonders gebeuren, luister maar.*



Buiten de poort van het paleis loopt een man die heel verdrietig is. We kennen die man. Het is Mordechai, de oom van koningin Esther. Je kunt aan alles zien dat hij verdrietig is. Zijn gezicht staat verdrietig en zijn schouders hangen naar beneden. Waarom is dat?

Mordechai heeft gehoord van het vreselijke plan van Haman om alle Joden te doden. Hij heeft gehoord dat er zelfs een wet is gemaakt om het hele Joodse volk te vermoorden.

En Mordechai hoort bij dat volk. Maar zijn nichtje Esther, de koningin ook. Esther moet het weten! Ze moet weten dat Haman dit vreselijke plan bedacht heeft en dat zij moet naar de koning gaan. Ze moet smeken of haar volk bewaard zal worden, of dit vreselijke plan niet door zal gaan.

Esther wil wel naar de koning gaan, maar ze weet dat ze het niet alleen kan. Het is erg gevaarlijk voor haar om te gaan. Je mag niet zomaar bij de koning komen. Zal de koning haar wel willen zien? Zal hij wel naar haar willen luisteren? Zal hij haar wel geloven?

“Jullie moeten voor mij bidden als ik naar de koning ga”, laat ze Mordechai weten. “Dan zal ik gaan.”



Het is drie dagen later. Bevend loopt Esther richting de troon van koning Ahasvéros. De koning ziet de koningin aankomen. Hij is blij om haar te zien! Wat ziet ze er mooi uit in haar koninklijke kleren! Hij pakt zijn gouden scepter en reikt die haar toe. Esther ziet het. Wat is ze blij! Dit betekent dat de koning haar wil zien en naar haar wil luisteren! God helpt haar! Voorzichtig komt ze dichterbij en raakt het uiteinde van de scepter aan. “Wat is er, koningin Esther, wat wil je vragen? Ik zal alles aan je geven, ook al is het de helft van mijn koninkrijk...” Esther kijkt naar de koning. “Als u het goed vindt, kom dan samen met Haman bij mij eten vandaag.” De koning knikt. Niet veel later eten en drinken ze met elkaar. “En, koningin Esther, wat wilde je vragen? Het zal allemaal gebeuren, al vraag je de helft van mijn koninkrijk.” “Komt u morgen, samen met Haman, weer bij mij eten?” vraagt Esther. “Dan zal ik morgen vertellen wat ik wil vragen.” De



koning knikt. Morgen zullen ze opnieuw bij Esther eten.

Haman is blij. Hij mag nog een keer bij de koning en de koningin eten! In de poort ziet Haman Mordechai staan. Hij buigt weer niet voor hem. Woedend is hij! Thuisgekomen vertelt hij het tegen zijn vrouw. Ze heeft een goed plan: “Als je een hoge paal maakt van vijftwintig meter hoog en morgenochtend vraagt aan de koning of je Mordechai eraan mag hangen, kun je blij en vrolijk naar de maaltijd!” Haman wordt blij van het voorstel. Dat gaat hij doen!

Het is nacht. Koning Ahasveros kan maar niet in slaap komen. Hij roept een van zijn knechten om hem voor te laten lezen uit een boek waarin van alles staat over wat er is gebeurd bij zijn paleis en in zijn koninkrijk.

De knecht leest voor: “Er waren eens twee mannen die u wilden doden, koning. Gelukkig hoorde Mordechai dit en vertelde dit tegen de koningin.” De koning komt overeind. “Wat voor beloning heeft Mordechai daar eigenlijk voor gekregen?” vraagt hij. De knecht van de koning kijkt nog eens even goed in het boek. “Niets”, zegt hij. “Ik lees nergens dat hij daar iets voor heeft gekregen.”

De koning gaat weer liggen en denkt na over Mordechai. Hij wil dat hij een beloning krijgt!



Het is heel vroeg in de morgen. Haman is vroeg opgestaan om zo snel mogelijk naar de koning te gaan. Hij wil dat Mordechai vandaag gedood wordt aan de galg die hij heeft laten maken. Als hij voor de koning staat, vraagt de koning hem iets: “Haman, luister eens. Geef me eens een tip. Wat moet ik doen met de man die ik graag wil eren?” Haman kijkt blij naar de koning en denkt: Dat ben ik natuurlijk!

Haman begint iets moois te verzinnen. Hij ziet het helemaal voor zich. “Die man moet een koninklijke mantel aan, zoals u. En hij mag rijden op het paard waarop u rijdt. Daarna moet hij over het plein van de stad rondgereden worden.”

“Dat is een goed plan, Haman”, zegt de koning. “Dan moet jij nu snel mijn mantel en paard pakken en Mordechai halen. Doe alles met hem wat je hebt gezegd. Hij verdient het!”

Haman schrikt. Mordechai eren? Is dat degene die de koning wil belonen? Hij wil het niet. Maar hij moet, omdat de koning het zegt.

Daar loopt Haman naast het paard waar Mordechai op zit. Hij roept: “Zo wordt gedaan met de man aan wie de koning graag eer wil bewijzen!”



Deze avond eten de koning en zijn knecht Haman net als gisteren bij koningin Esther. Esther zit tegenover de koning. De koning neemt een slok van de wijn. “En, koningin Esther, wat wilde je vragen? Alles wat je vraagt, zal aan je gegeven worden. Al is het de helft van mijn koninkrijk.”



Esther kijkt naar de koning en ze begint te vertellen. “Zou u mijn leven willen sparen en het leven van mijn volk? Er is iemand die ons wil doden.” De koning kijkt verbaasd. “Wie is het die jou wil doden?” Esther kijkt op en wijst naar Haman. “Hij is het!”

Ahasvéros staat op en loopt weg. Even later komt hij terug en zegt woedend: Haman moet gedood worden. Hang hem aan de paal die hij zelf voor Mordechai heeft laten maken.

toepassing *Zo gebruikt de Heere God Esther als koningin om Zijn volk te redden. Dat hoort bij Gods plan. Wat een wonder! God verlost en redt Zijn volk. Zo kon uit dat volk de grote Verlosser geboren worden. Dat was Jezus. Hij kwam om ons te bevrijden uit de macht van de satan. Voor die bevrijding moest Hij een nog veel moeilijker werk doen dan Esther. Hij moest sterven aan het kruis. Weet je waarom? Satan is de grote vijand van God. Hij zorgde er al heel lang geleden voor dat mensen naar hem luisterden en niet naar God. Mensen gingen zichzelf belangrijker vinden dan God. De Bijbel noemt dat zonde. Die zonde is doorgestaan naar alle mensen. Daardoor is er niemand meer die bij God past. Want God is goed. Hij heeft nog nooit iets verkeerd gedaan. De zonden geven God veel verdriet. Ook de zonden in jouw en mijn leven. Het is zonde als je bijvoorbeeld niet gehoorzaam bent aan je vader of moeder. Als je jezelf belangrijker vindt dan anderen. Als je anderen pijn doet of hen niets gunt.*

Door die zonden hebben we straf verdiend. Maar weet je wat zo bijzonder is? De Heere Jezus is naar de aarde gekomen. Hij heeft gezegd: “Ik wil die straf dragen die de mensen hebben verdiend.” En Hij kwam om de straf te dragen voor de zonden van de mensen. Hij moest daarvoor sterven aan het kruis. Alleen zo kunnen de zonden van de mensen vergeven worden en kunnen mensen weer gelukkig worden. Hij heeft de zonden overwonnen en wil je bevrijden uit de macht van de satan! Die bevrijding heb jij nodig! Misschien wil je er nog meer over weten of heb je vragen. Dan mag je straks bij me komen om het te vragen. De Bijbel zegt dat je eigenlijk net een gevangene bent. Gevangen in de macht van de satan. Wil je bevrijd worden? Het goede nieuws is dat die Bevrijder gekomen is. Vertrouw op de Heere Jezus, roep Hem aan. Dat mag je nu doen, dat mag je doen als je thuis bent. God belooft in de Bijbel dat ieder die de naam van de Heere Jezus aanroept, gered zal worden!



Op diezelfde dag roept koning Ahasvéros koningin Esther en Mordechai bij zich. “Mordechai, jij mag mijn knecht worden in plaats van Haman. Jij mag ook in het paleis komen wonen.” Zo wordt Mordechai na de koning de belangrijkste man.

➔ *Lees Esther 10:3 voor: Want de Jood Mórdechai was de tweede bij den koning Ahasvéros, en groot bij de Joden en aangenaam bij de menigte zijner broederen, zoekende het beste voor zijn volk, en sprekende voor den welstand van zijn ganse zaad.*

Maar er zou toch nog gevochten worden tegen de Joden? Esther denkt er ineens aan. Ze huilt en zegt tegen de koning: “Nu is Haman wel gedood, maar de wet die hij heeft gemaakt om de Joden te doden, is er nog steeds! Kan die wet weggedaan worden?”

De koning schudt zijn hoofd. Dat kan helaas niet. Maar Esther mag een nieuwe wet maken



waarin staat dat de Joden terug mogen vechten.

Slot

En weet je wat zo bijzonder is? De vijanden worden bang voor de Joden. Veel vijanden durven niet meer met ze te vechten. Zo krijgen de Joden de overwinning! God zorgt voor Zijn volk. Hij redt Zijn volk. Hij is de Overwinnaar! Nu blijft het volk van de Joden leven. Zo kon toch veel later de Heere Jezus geboren worden.

toepassing *Als je in God gelooft, mag je weten dat Jezus je gered heeft. Ook als je voelt dat satan je wil verleiden om te zondigen. Je hoeft niet zelf te vechten tegen te satan. Er is een Held Die verlossen kan! De Heere Jezus heeft laten zien hoeveel liefde God tot mensen heeft. Vertrouw op Hem, geloof in Hem.*

➔ *Lees Zefanja 3:17a voor: De HEERE, uw God, is in het midden van u, een Held, Die verlossen zal.*

Geef de kinderen de gelegenheid om vragen te stellen over de vertelling.



