



## Les 2: Gideon en de strijd tegen de Midianieten



God overwint door mensen die op Hem vertrouwen



## Thema

Het volk Israël dient de HEERE niet meer. Vijanden roven alles weg, ze zijn arm geworden. Na zeven jaar roepen ze eindelijk tot de HEERE en Hij helpt het volk Israël door Gideon. God gaat Zijn volk bevrijden door Zijn genade. Gideon krijgt een opdracht om tegen de vijanden te gaan vechten en Hij zal hem helpen. Samen met een klein leger van Israël moet Gideon vechten tegen de vijanden. In het donker sluipen de soldaten naar de vijanden toe. Iedere soldaat heeft een bazuin in de ene hand en een kruik met een brandende fakkel in de andere hand. Gideon blaast op de bazuin, de kruiken worden kapot geslagen en heel hard wordt geroepen: "Voor de HEERE en voor Gideon!" De vijanden schrikken. Ze horen het geluid, ze zien overal brandende fakkels. Ze pakken hun speren en zwaarden en vechten er op los, maar omdat het zo donker is zien ze niet dat ze elkaar doodslaan. De HEERE heeft geholpen! De vijanden zijn weg! Het is de HEERE Die strijdt en overwint, niet Gideon. Het is een klein leger en Gideon en zijn soldaten maken niet veel slachtoffers, dat doen de vijanden zelf, doordat de HEERE strijdt. God overwint door Gideon. Hij had een zwak geloof, maar God overwint door zijn zwakheid heen. En door de zwakheid van zijn leger zonder wapens. Wij hebben, net als het volk Israël, een Bevrijder nodig. God stuurde de Heere Jezus als de grote Verlosser, Die mensen bevrijdt uit de macht van de zonde. Wanneer je op Hem vertrouwt, leert Hij je om te strijden tegen de zonde en het onrecht in deze wereld. Hij maakt je gehoorzaam om Zijn wil te doen en in Zijn weg te gaan. Jezus wil je helpen, ook al denk je dat je er niet tegenop kunt. Net zoals bij Gideon. Bidden en Bijbellesen is heel belangrijk. Het lijkt soms machteloos en klein, maar God wil daar grote dingen mee doen. Niet altijd behaal je de uiteindelijke overwinning nu al. Je strijd tegen de zonde gaat soms stap voor stap. Soms zet je een kleine stap in de strijd tegen het onrecht in de wereld, als je bijvoorbeeld vriendelijk doet tegen een klasgenoot die geplaagd wordt. Maar op de dag dat Jezus terugkomt, is de overwinning volkomen en komt er een einde aan de macht van het kwaad.

## Bijbelgedeelten

Richteren 6:1-7:22

## Kernboodschap

God overwint door mensen die op Hem vertrouwen.

## Bijbelteksten bij de kernboodschap

Toen keerde Zich de HEERE tot hem en zei: Ga heen in deze uw kracht en gij zult Israël uit der Midianieten hand verlossen. Heb Ik u niet gezonden? (Richteren 6:14)

## Aanleren Bijbeltekst

De HEERE is hun kracht, Hij is de kracht achter de overwinningen van Zijn gezalfde. (Psalm 28:8)



### **Kerntoepassingen**

Toepassing niet-gelovig kind: Je hebt Jezus als Verlosser nodig. Vraag om vergeving van je zonden en keer je daarvan af. God wil jou vergeving geven en je bevrijden uit de macht van de satan. Verlang ernaar om Zijn wil te doen en gehoorzaam Zijn weg te gaan.

Toepassing gelovig kind: Jezus roept je om te strijden tegen de zonde. Soms denk je dat je er niet tegenop kunt, maar je mag weten dat Jezus Overwinnaar is. Hij wil je helpen als je gehoorzaam bent.

### **Hulpmiddelen**

Vertelplaten

Graan of koren



## Verteloverzicht

1. De Midianieten roven Israël leeg. De Israëlieten dienen God niet meer. Ze vluchten de bergen in. (Richt. 6:1) .....
2. Gideon verzamelt graankorrels. Een engel verschijnt bij hem. "De HEERE is met u, dappere Held!" (Richt. 6:12) .....
3. Gideon krijgt de opdracht om Israël te verlossen van de Midianieten. (Richt. 6:14) .....
4. Gideon maakt het afgodsbeeld van de Israëlieten stuk en bouwt een altaar voor God. (Richt. 6:28) .....
5. Hij verzamelt een grote groep mannen om te strijden tegen de Midianieten. Maar ze hebben niet zo'n groot leger als de Midianieten. .....
6. God geeft het bevel om het leger kleiner te maken. Alle mannen die bang zijn moeten terug. (Richt. 7:3) .....
7. Daarna mogen alleen de mannen die water met hun handen opscheppen en drinken blijven. (Richt. 7:5) .....
8. Met 300 mannen moet Gideon gaan vechten tegen de Midianieten. Zij zijn met 135.000 soldaten. (Richt. 7:7) .....
9. Gideon sluipt door het tentenkamp en hoort van een droom van een van de Midianieten. (Richt. 7:13) .....
- 10.'s Nachts omsingelt het leger van Gideon het tentenkamp. Ze hebben een fakkel en een kruik bij zich. (Richt. 7:19) .....
11. Gideon blaast op de bazuin en alle kruiken worden kapot gegooid. Ze roepen: "Voor de HEERE en voor Gideon!" (Richt. 7:20) .....
12. De Midianieten vechten tegen elkaar en slaan op de vlucht. (Richt. 7:21) .....
13. De vijand is verslagen. Als de HEERE met je is, ben je altijd met meer. Hij is Overwinnaar. ....



## Uitleg en achtergrondinformatie

### *Richteren 6*

**Vers 1-6** De geschiedenis van Gideon speelt zich af in de richterentijd. Kenmerkend voor deze tijd is het volgende patroon: het volk zondigt, waarna de HEERE een vijand stuurt, die het volk onderdrukt. Na kortere of langere tijd gaat het volk roepen tot de HEERE, waarna de HEERE een richter stuurt die het volk verlost. In de geschiedenis van Gideon is dit patroon ook zichtbaar, maar wel met een aantal opvallende bijzonderheden. Met 'wat slecht was in de ogen van de HEERE' wordt hier vooral het dienen van de Baäls bedoeld (Richteren 2:11). Bij de Kanaänieten had iedere plaats een eigen Baäl (letterlijk: heer, bezitter), die vereerd werd als god van de vruchtbaarheid. De HEERE stuurt vijanden. We lezen over hun:

- identiteit (vers 3): Midianieten: woonden ten zuidoosten van Kanaän; Amalekieten: een nomadenvolk, dat ten zuiden van Kanaän leefde; 'van het oosten': stammen uit de woestijn ten oosten van Kanaän.
- tactiek (vers 3-5): Het ging niet om een blijvende bezetting, maar jaarlijks terugkerende plundertochten, waarbij de oogst verwoest werd en het vee meegenomen.
- bereik (vers 4): Ze komen vanuit het oosten, maar bereiken zelfs Gaza, in het uiterste westen. Ze trekken dus het hele land door.
- talrijkheid (vers 5): Richteren 8:10 leert dat ze met 135.000 man waren.

Gods bedoeling met deze vijand is het volk te kastijden; het zó straffen dat Israël tot de HEERE gaat roepen. Zo kan de HEERE vandaag ook tegenslag sturen om mensen tot bekering te brengen. De Israëlieten zoeken niet meteen steun bij de HEERE; eerst zoeken ze veiligheid bij hun eigen veilige plaatsen (vers 2). Na zeven jaar (!) roepen de Israëlieten wel tot de HEERE.

**Vers 7-10** Een verschil met het 'normale' patroon: God stuurt niet direct een richter, maar eerst een profeet. De bedoeling van zijn boodschap is dat de Israëlieten hun zonde zullen zien. Ze moeten niet alleen tot God bidden in 'noodbesef', maar ook in 'schuldbesef'. Hun nood hebben ze te danken aan hun zonde. Als God hen toch verlost uit de nood, is dat niet vanwege het volk of vanwege het gebed van het volk. Het is genade.

**Vers 11-24** In deze verzen schittert Gods genade. Het volk heeft het niet verdiend, maar tóch gaat de HEERE hen verlossen. In dát kader staat Gideons roeping! De 'Engel van de HEERE' is niet een gewone, geschapen engel, maar een openbaringsvorm van God (vergelijk vers 14 en 16). Ofra ligt dicht bij Sichem, in het midden van Israël. Joas was mogelijk dorpsheer van Ofra. Gideon is tarwe aan het dorsen: met een stok of dorsvlegel slaat hij de tarwekorrels uit de halm. Hij doet dit, in verband met het gevaar van de naderende vijand, in een wijnpersbak. Zo'n wijnpersbak was meestal in de rotsen uitgehakt en bood dus wat meer bescherming. Zo kan hij, indien nodig, de tarwe nog in veiligheid brengen ('vluchten'). Dat Gideon voorzichtig is, wordt ook verderop duidelijk. 'Ga in deze kracht van u': Gideon wordt geroepen om het volk te verlossen in de kracht die God hem zal geven. Gideon spreekt in vers 15 waarschijnlijk met te grote bescheidenheid over zijn familie. Gideon maakt een royale gastmaaltijd. Een efa is ongeveer 36 liter.



Door deze opdracht (vers 20) te geven, maakt de Engel van Gideons gave een offergave en van de rots een altaar. Het offer steekt Hij vervolgens Zelf aan (vergelijk 1 Koningen 18:38). Dit is een duidelijk teken voor Gideon. Gideon vreest dat hij zal sterven (vergelijk vers 23), omdat hij de Engel des HEEREN heeft gezien, maar 'de HEERE is vrede': Gideon hoeft niet te sterven én God belooft verlossing van de vijand. Ook vandaag is de HEERE nog vrede: Door het offer van de Heere Jezus is er vrede met God, vrede in het geweten en uiteindelijk volmaakte vrede mogelijk.

**Vers 25-32** Gideon moet het Baälsaltaar en de paal die gewijd is aan de vruchtbaarheidsgodin Asjèra of Astarthe (zo kunnen we het Hebreeuwse woord voor 'bos' ook vertalen) vernietigen. Zo wil de HEERE duidelijk maken dat de aanstaande verlossing niet te danken is aan de Baäl. De verlossing van mensen is altijd verbonden aan de eer van God! Gideon voert de opdracht 's nachts uit. Dit keurt de Bijbel niet af. De HEERE had ook geen specifieke aanwijzing gegeven voor het tijdstip. We kunnen eruit leren dat we voorzichtig mogen en moeten zijn in de dienst van de HEERE. De mannen van het dorp willen Gideon doden, maar God spaart hem door het voorstel van Joas. Diens redenering is: als Baäl écht god is, zal hij Gideon zelf wel straffen en misschien zelfs beledigd zijn wanneer anderen (de mannen van het dorp) dat zouden doen.

**Vers 33-35** De vijanden vallen Israël weer binnen door de Jordaan over te steken. Het dal van Jizreël ligt in het noorden van Israël. De Geest des HEEREN vervult Gideon helemaal met Zijn gaven: wijsheid, voorzichtigheid, dapperheid enz. Door op de bazuin te blazen werden in die tijd soldaten bijeengeroepen. Gideon verzamelt zijn soldaten uit de noordelijke stammen van Israël.

**Vers 36-40** Gideon vraagt twee keer om een teken. Het is opmerkelijk dat de HEERE het teken geeft. Daaruit blijkt dat Gideon het niet uit wantrouwen, maar in ootmoed en geloof heeft gevraagd. Met de vacht wordt een afgeschoren schapenvacht bedoeld. Het tweede teken is nog wonderlijker dan het eerste, omdat een wollen vacht juist de eigenschap heeft om vocht te absorberen.

### *Richteren 7*

**Vers 1** 'Toen': dat is nadat de Midianieten en hun bondgenoten weer waren binnengevallen en zich hadden gelegerd in de vlakte van Jizreël (6:33); nadat Gideon een leger had verzameld (6:34-35) en nadat Gideon twee tekenen van de HEERE had ontvangen (6:36-40). Gideon wordt Jerubbaäl genoemd, omdat hij het altaar van Baäl had verwoest (6:32). De genoemde plaatsen in vers 1 maken duidelijk dat Gideons leger de Midianieten nadert vanuit het zuidwesten.

**Vers 2-3** De HEERE gaat Israël verlossen, maar Hij werkt altijd op Zijn eer aan. In Richteren 6 bleek dat toen Gideon eerst het Baälsaltaar moest verwoesten. Zo stond bij voorbaat vast dat de overwinning niet te danken was aan Baäl. In dit hoofdstuk zien we iets dergelijks: Gideons leger moet kleiner worden, zodat de overwinning niet kan worden toegeschreven aan zijn soldaten. Op zich was Gideons leger al klein: 32.000 man tegenover 135.000 vijandelijke soldaten. Nu moet Gideon alle mannen die bang zijn en beven, wegsturen. Dat is een beproeving voor Gideon: eerst kreeg hij een leger en nu wordt het hem voor een groot deel afgenomen. Gideon mag echter gelovig vertrouwen op de HEERE (Hebreeën 11:32). Ook vandaag kan de HEERE Zijn kinderen beproeven en het water tot aan de lippen laten komen. Maar de geschiedenis van Gideon leert dat Hij mét de beproeving op Zijn tijd ook de uitkomst schenkt.



**Vers 4-8** Gideons leger moet nog kleiner worden. Daarvoor moet Gideon zijn soldaten laten drinken uit het water van de bron van Harod en de daaruit ontspringende beek (zie vers 1). De manier waarop zij zullen drinken, is bepalend voor de vraag of ze wel of niet mogen meevechten. De formulering van de twee manieren om water te drinken in vers 5 en 6 is wat verwarrend, maar in elk geval brachten sommigen het water met de hand naar de mond en gebruikten anderen hun handen niet. De eerste groep, die het water met de hand naar de mond bracht, is veruit in de minderheid, maar zij zullen Gideons leger vormen. We moeten overigens uit de manier van water drinken niet iets willen afleiden over de geschiktheid of het karakter van de soldaten. Intussen is Gideons leger minder dan een honderdste van het oorspronkelijke aantal (300: 32.000). En tegenover iedere soldaat van Gideon staan maar liefst 450 vijandelijke soldaten (300: 135.000). Menselijkerwijs gesproken is Gideons leger kansloos. De andere soldaten gaan weg; de 300 overblijvende mannen nemen de proviand en de hoornen (om signalen mee te geven in de strijd) van de anderen mee.

**Vers 9-15a** In de nacht die volgt op de dag dat Gideons leger tot driehonderd man is teruggebracht, geeft de HEERE Gideon een ongevroegde bemoediging. Zo kan de HEERE ook vandaag, juist na tijden van beproeving, Zijn kinderen bemoedigen. Samen met Pura, zijn wapendrager, gaat Gideon 's nachts het legerkamp van de vijanden in. Met geroosterd gerstebrood wordt hier een ronde, platte, hardgebakken koek van gerst bedoeld. Gerst was van minder kwaliteit dan tarwe, maar door de invallen van de Midianieten (6:4) bleef juist dit voor de Israëlieten over als voedsel. De gerstekoek is in deze droom een beeld van Gideons leger. De tent is een beeld van het legerkamp van de Midianieten, een nomadenvolk dat in tenten woonde. De boodschap van de droom is, dat door zo'n onbeduidend iets als een gerstekoek het kamp van de Midianieten verwoest zal worden. Deze uitleg wordt gegeven door een Midianitische soldaat! In reactie hierop aanbidt Gideon. Letterlijk staat er in het Hebreeuws: hij boog zich neer. Midden in het legerkamp van de vijand (!) erkent Gideon de majesteit, de almacht en de zorg van de HEERE.

**Vers 15b-21** Ook al heeft God Gideon de overwinning gegarandeerd, Gideon heeft wel de verantwoordelijkheid om te strijden. Ook dat is leerzaam voor ons. Als de HEERE ons iets belooft, hebben we wél de verantwoordelijkheid om biddend werkzaam te zijn met die belofte. Gideon gebruikt de volgende tactieken:

- Hij verdeelt zijn legertje in drieën. De drie legereenheden moeten zich elk op een andere plaats opstellen.
- Hij geeft al zijn mannen een bazuin of hoorn; meestal had alleen de aanvoerder van bijvoorbeeld een duizendtal een hoorn, maar Gideons mannen hebben er allemaal één (zie vers 8). Dit wekt bij de vijanden de indruk, dat ze met een groot leger te doen hebben.
- Al zijn mannen krijgen een kruik, waarin ze eerst hun fakkel verbergen. Op het beslissende moment wordt de kruik kapot gegooid. Dit zorgt voor lawaai, dat tussen de bergen nog echoot.
- De mannen zwaaien met fakkels.
- De mannen moeten roepen: 'Voor de HEERE en voor Gideon'. Wat ze volgens vers 20 roepen ('Het zwaard van de HEERE en van Gideon') verschilt qua bedoeling niet van het eerste.
- Gideon laat zijn geluidsoffensief beginnen in de middelste nachtwake, ongeveer middernacht.



**Vers 22-25** In het leger van de Midianieten ontstaat verwarring en er is paniek. Men doodt elkaar of vlucht. De plaatsen in vers 22 maken duidelijk, dat de vluchtende soldaten een stuk zuidelijker de Jordaan willen oversteken. Nu de overwinning een feit is, roept Gideon de andere soldaten weer op. Zij mogen helpen bij de achtervolging. De mannen van Efraïm moeten de Midianieten tegenhouden bij de Jordaan. Twee vorsten van de Midianieten worden gedood. Let op de plaats: de één op een rots en de ander in een perskuip. De verlossing die door de Engel van de HEERE was voorzien in een perskuip en bij een rots (6:11 en 6:20-21) blijkt ook het duidelijkst op een rots en in een perskuip. Zo blijkt: de HEERE is een Waarmaker van Zijn Woord.





## Vertelling

### Inleiding

Het is pauze. Alle kinderen mogen buiten gaan spelen. Een paar kinderen gaan voetballen. Er worden teams gekozen. Daan en Roos vinden de teams oneerlijk. Het ene team is veel beter dan het andere team. Er zitten een paar kinderen op voetbal en ze hebben ook nog eens een speler meer! Ze weten zeker: zo gaan we verliezen!

➔ *Vinden jullie dat dit eerlijk is?*

“Kom”, zegt Roos. “We gaan het gewoon proberen. Misschien wint ons groepje toch wel! Laten we proberen de beste te zijn!” En zo gebeurt het. Het eerste doelpunt wordt door Daan gemaakt! Ook de andere partij maakt een doelpunt. En dan, net voordat de pauze voorbij is, maakt er nog iemand van het team van Daan en Roos een doelpunt. Ze hebben gewonnen! Ze dachten dat de andere partij sterker was, maar ze hebben gewonnen! Ook al was hun team kleiner.

In het verhaal van vandaag gaat het ook over winnen en verliezen. Luister maar!

### Kern

- ➔ *Open de Bijbel bij Richteren 6. Laat de Bijbel tijdens de vertelling openliggen.*
- ➔ *Laat wat graan of koren aan de kinderen zien.*

Zweetdruppeltjes vallen naar beneden op het koren. Wat is het warm! De man die bezig is op het veld, slaat met een stok op het koren. Als hij dat doet vallen er een paar graankorrels uit. Hij veegt nog een keer met zijn hand over zijn gezicht. Deze korrels neemt hij straks mee naar huis om te malen en brood te bakken. De man kijkt steeds een beetje bang om zich heen. Hij werkt snel. Waarom zou hij bang zijn?

Dat komt door de Midianieten. Zij zijn een volk dat elke keer in het land Israël komt om te roven. Dan nemen ze bijvoorbeeld dieren en koren mee. Dat betekent dat de inwoners van het land Israël, de Israëlieten, niet veel meer te eten hebben.

Dat is hun eigen schuld. Ze weten dat de Heere God hun Helper is. De Heere God woont in de hemel. Maar ze hebben een beeld gemaakt waar ze voor knielen. Ze wilden een god hebben die ze konden zien. Niet een God in de hemel. Ze wisten toch dat ze geen beelden mochten maken en daarvoor gaan knielen? Ze denken er niet meer aan en zijn de HEERE vergeten. Maar de HEERE had zo goed voor hen gezorgd. Hij heeft ze bevrijd van hun slavenwerk in Egypte. Hij gaf hen een land om in te wonen en zorgde dat ze hun vijanden konden overwinnen. Hij gaf hen elke dag wat ze nodig hadden. Maar Hij wilde dat het volk Hem het allermeeste zou liefhebben en Hem alleen zou dienen. Het is niet goed wat ze doen. Daarom krijgen ze straf van God. De HEERE wil hen laten zien dat het niet goed is wat ze doen.



➔ *Als jij iets doet wat niet mag, krijg je daar misschien ook wel straf voor. Dan weet je dat je het niet mocht doen. Als je ouders dat doen, willen ze je iets leren. De Heere God wil het volk Israël ook iets leren.*

De satan heeft ervoor gezorgd dat het volk van God, Israël, andere goden gaat dienen, zodat ze God niet meer liefhebben. De satan wil graag dat mensen hem liefhebben en niet God. Hij vindt zichzelf veel belangrijker. Maar het is niet goed dat ze luisteren naar de satan, want ze moeten luisteren naar God. En daarom krijgen ze straf. De vijanden doen het volk van God kwaad en maken hen ongelukkig. Deze vijanden zijn de Midianieten. Ze zijn veel sterker dan de Israëlieten. De Israëlieten zijn bang, want elke keer komt de vijand weer hun land binnen. Als het koren op het land rijp is, komen de Midianieten met hun dieren naar het land Israël. Overal eten hun kuddes de velden leeg, zodat er niets meer overblijft voor het volk Israël. En als er nog dieren van de Israëlieten lopen, nemen ze die ook mee. Er blijft helemaal niets over voor de mensen om van te kunnen leven.

De Israëlieten vluchten de bergen in met eten dat ze nog mee kunnen nemen. Ze vechten niet terug. Zo bang zijn ze voor de Midianieten. Dit duurt wel zeven jaar! Dan beginnen de Israëlieten weer te bidden tot de HEERE. Zou Hij hen willen helpen?



Ja, dat wil de Heere! De man die op het veld aan het werk is, is Gideon. Hij kijkt af en toe bang of de Midianieten niet zien dat hij graankorrels verzamelt om te kunnen eten. Want dat is verboden. Ineens schrikt hij! Daar staat plotseling iemand naast hem! Een engel. Hij praat tegen Gideon: “De HEERE is met u, dappere held.”

Dat is bijzonder! De HEERE Zelf is naar Gideon toegekomen!

Gideon hoort wat er tegen hem wordt gezegd, maar hij schudt zijn hoofd. Is de HEERE bij hem? God heeft hen toch verlaten? De vijanden, de Midianieten, zijn nu de baas over het land Israël. “Gideon, jij moet gaan vechten tegen de vijanden. Jij zult het volk Israël verlossen van de Midianieten.” Gideon hoort wat God tegen hem zegt.

“Maar ik ben nog zo jong! Dat kan ik niet. De Midianieten zijn veel te sterk!”

“Gideon, Ik zal je helpen”, zegt God. “Met Mij ben je sterker dan de Midianieten. Dan zul je winnen!”

➔ *Lees Richteren 6:14 voor: Toen keerde Zich de Heere tot hem en zei: Ga heen in deze uw kracht en gij zult Israël uit der Midianieten hand verlossen. Heb Ik u niet gezonden?*

**toepassing** *Hé, dat is mooi! Hoorde je dat? De HEERE zei: Met Mij ben je sterker dan die Midianieten. Als de HEERE met ons is, zijn we dus sterker dan Gods vijand. Dan hoef je dus niet bang te zijn. Kijk maar eens naar Gideon. Daar loopt hij midden in de nacht met een aantal mannen door de straten van de stad naar een beeld.*





Ze lopen naar het beeld dat de Israëlieten hebben gemaakt. Wat doen ze nu? Kijk eens goed... Ze slaan het hele beeld aan stukken! Alles gaat stuk, zodat er niets meer van over is. Daar kunnen ze niet meer voor knielen. God had hen toch verboden om voor een beeld te knielen? Als Gideon en de andere mannen dat gedaan hebben bouwen ze een altaar. Daarop brengen ze een offer voor de Heere God.



De volgende morgen, als het weer licht begint te worden, zien de mensen van het dorp dat het beeld stuk is.

“Wie heeft dat gedaan?” Iedereen is boos en er wordt veel met elkaar over gepraat. Hun beeld is kapot gemaakt! Na een tijdje komen die boze mannen erachter dat Gideon het heeft gedaan. Woedend stappen ze naar de vader van Gideon. “Waar is je zoon?” vragen ze boos.

De vader van Gideon ziet het en zegt: “Als dit beeld echt god is, dan kan hij toch wel voor zichzelf opkomen? Dan zal hij Gideon wel straffen. Dat hoeven jullie niet te doen.”

toepassing

*Dat beeld kan niet helpen. Het is nep. Een nepgod. God alleen kan echt helpen. Gideon gelooft het. De HEERE zal met hen meegaan. Overal waar ze gaan en overal waar ze moeten vechten. De HEERE zal het doen.*



Gideon gaat precies doen wat God tegen hem heeft gezegd. Hij moet het volk verlossen met hulp van God. Hij roept mannen bij elkaar om te gaan vechten tegen de Midianieten. Een groot leger verzamelt zich in de buurt van het legerkamp van de Midianieten. Daar zetten ze hun tenten op, zodat ze er voorlopig kunnen blijven.

Af en toe is Gideon wel bang. Er zijn dan wel 32.000 mannen uit het volk Israël die mee willen vechten, maar wat stellen ze nou voor bij de sterke Midianieten? Ze zijn ook nog eens met meer!

“Gideon”, zegt de HEERE, “het leger is te groot. Straks zeggen de Israëlieten dat ze zelf overwonnen hebben en geven ze niet God de eer.” Gideon begrijpt het niet. Ze zijn met 32.000 soldaten. En de Midianieten hebben wel 135.000 soldaten. Moet het leger nóg kleiner worden? Ja, er moeten mensen naar huis. Zo wil de HEERE het. De HEERE heeft een plan met dit kleine leger. Daarom zegt Hij tegen Gideon:





“Luister Gideon. Vraag maar aan de soldaten wie er bang is. Zij moeten bij de tenten blijven.” Meer dan de helft van de mannen gaat terug. Gideon blijft met 10.000 mannen over. Wat is het leger nu klein geworden! Kunnen ze de Midianieten nog wel verslaan?

Kunnen ze nu tegen de Midianieten gaan vechten?

Nee, God vindt het leger nóg te groot. “Gideon, je moet nog meer mannen wegsturen! Laat ze bij de rivier drinken. Gideon doet wat de HEERE zegt. Sommigen soldaten buigen diep naar het water en slurpen het zo op. Anderen scheppen het met hun handen op en drinken zo. Die soldaten blijven bij Gideon. Dat zijn er maar 300! Moet hij met zo weinig mannen gaan vechten? Tegen al die Midianieten? Dat winnen ze nooit. Dat lukt vast niet. Maar toch gelooft Gideon dat de HEERE hen zal helpen.

**toepassing** *Vechten en oorlog is iets heel ergs. De Heere God houdt ook niet van oorlog. Want dan doen mensen elkaar pijn en verdriet. Dat komt door de zonde. De Heere Jezus, Gods Zoon, weet als geen ander wat het is om pijn en verdriet te hebben. Hij is gestorven aan het kruis om de straf te dragen die mensen verdiend hadden door de zonden. God weet van oorlogen, pijn, verdriet en ellende af. Hij begrijpt als je er vragen of verdriet over hebt. Vertel het maar aan Hem! Hij wil je helpen! Zo zorgt God ook voor Gideon.*



De HEERE wil Gideon eerst nog iets laten horen wat hem moed zal geven. Samen met Pura, zijn knecht, sluipt Gideon naar het tentenkamp. Het is gevaarlijk, maar de HEERE heeft gezegd dat het moest. Ineens horen ze stemmen. Ze staan heel stil bij een tent. Een soldaat legt een droom van een andere soldaat uit: “Volgens mij betekent het dat Gideon met zijn leger komt en van ons zal winnen.” De vijanden zijn bang voor wat het Gideon met zijn leger zal gaan doen. Wat is Gideon blij als hij dit hoort. “Dank U wel, HEERE! Ik weet dat U mij helpt!”



Zachtjes gaan ze terug om zich met de andere soldaten klaar te maken voor de aanval. Zacht sluipend lopen ze naar de Midianieten toe. Omdat het nacht is, slapen de Midianieten. Ze weten niet dat Gideon al zo dichtbij is.

Alle soldaten van Gideon hebben een bazuin bij zich. Dat is een soort trompet waar je heel hard op kunt blazen. Ook hebben ze allemaal een kruik bij zich. In die kruik zit een brandende



fakkel. Ze komen dichterbij de vijanden. Het tentenkamp is helemaal omsingeld. De soldaten staan stil te kijken naar alle tenten van de Midianieten.

Plotseling blaast Gideon op zijn bazuin. Alle mannen van Gideon doen dat ook. Wat is er ineens veel lawaai! Iedereen slaat zijn kruik kapot op de grond en ook is er overal licht van brandende fakkels. De soldaten roepen: "Voor de HEERE en voor Gideon!"

Wat schrikken de Midianieten! Waar komt al dat lawaai vandaan? En waarom zijn er zoveel brandende fakkels? Snel pakken ze hun speren en zwaarden. Ze steken en slaan om zich heen. Ze denken dat er overal soldaten van Gideon zijn. Maar dat is niet zo. Ze vechten tegen elkaar. Daarna slaan de soldaten op de vlucht. De vijand is verslagen. Dat heeft de HEERE gedaan! Hij heeft ervoor gezorgd dat de Midianieten bang werden en elkaar aanvielen. Wat een groot wonder.

Slot

**toepassing** *Gideon had maar weinig soldaten en toch hebben ze de vijand verslagen! Als de HEERE met je is, dan ben je altijd met méér! Hij is de Overwinnaar. Het is de HEERE Die strijdt en overwint. Door een leger zonder wapens, met God als Strijder voorop, overwint het leger van Gideon. Wij hebben net als Gideon, God ook nodig. Als je op de Heere Jezus vertrouwt, zijn de satan en de zonde (alles wat God verdriet doet) jouw vijanden. God roept je om daar in gehoorzaamheid tegen te strijden. En Hij heeft de Overwinning al behaald. Vergeet dat nooit! Het gaat erom dat wij Gods wil doen en Zijn weg gaan. Hij wil je helpen. Ook al denk je dat je er niet tegenop kunt, net zoals bij Gideon. Soms is het best moeilijk, maar met God ben je sterk. Hij is Overwinnaar! Misschien wil je er nog meer over weten of heb je vragen. Dan mag je straks bij me komen om het te vragen.*

Geef de kinderen de gelegenheid om vragen te stellen over de vertelling.



