

## ▶ Les 4: Gevangenneming van Jezus en de moordenaar aan het kruis



God overwint door de Heere Jezus



## Thema

De Heere Jezus is met drie discipelen in de hof van Gethsémané. Daar bidt Hij tot Zijn Vader in de hemel. Zijn lijden is zwaar. Jezus' angst is zo groot dat Hij bidt of God deze weg van het lijden aan het kruis wil laten voorbijgaan. Maar als het de wil van God is, is het goed. Hij moet gaan lijden en sterven. Jezus geeft Zich vrijwillig over aan de soldaten. Hij weet dat Hij alléén op deze manier een einde kan maken aan de boze opzet van de satan. De satan weet namelijk dat God gezegd heeft dat wie zondigt, zal sterven en niet meer bij God kan zijn. Daarom heeft Hij de mensen verleid om God ongehoorzaam te zijn. Alle mensen zijn God ongehoorzaam geworden en nu denkt de satan dat Hij gewonnen heeft. En hij haat Jezus, want hij weet dat Jezus is gekomen om de mensen te verlossen en hen weer bij God te brengen. Jezus sterft aan het kruis. Zo neemt Hij de straf op Zich, die mensen door hun zonden hebben verdiend. God overwint door de Heere Jezus, op een manier die wij nooit zouden bedenken. Jezus overwint de satan door de weg naar het kruis te willen blijven gaan. Zo krijgt Hij de straf die mensen hebben verdiend. Hier blijft het niet bij. Met Pasen staat Jezus op uit de dood en blijkt Hij werkelijk Overwinnaar. Wat de satan zegt, is niet waar. Alleen God en de Bijbel spreken de waarheid. Iedereen die in de Heere Jezus gelooft, zal daarom nooit meer de straf voor zijn eigen zonden hoeven te dragen. Dat gold ook voor de moordenaar aan het kruis die op het laatste moment Zijn leven in handen van de Heere Jezus mocht geven. Als je in de Heere Jezus gelooft, wordt je leven nieuw. De Heilige Geest zorgt ervoor dat in je leven de vrucht van de Geest zichtbaar wordt. Satan zal blijven proberen om je van de Heere Jezus vandaan te houden en je tot zonde te verleiden, zodat je leven niet is tot eer van God. In die strijd mag je bidden om hulp. De Heere Jezus kent als geen ander de verleidingen van satan, al is Hij er nooit voor bezwaken. En ben je toch gestruikeld en in zonde gevallen, dan leert de Heilige Geest je om in berouw terug te keren en om vergeving te vragen. Hij leert je om tegen de zonden te strijden en te leven vanuit de overwinning van de Heere Jezus. Nieuw leven is mogelijk door de kracht van Jezus' opstanding! Geloven is vertrouwen dat Hij dat nieuwe leven voor jou heeft verdiend en door de kracht van de Heilige Geest ook daadwerkelijk een nieuw leven schenkt, ondanks alle zonden en gebrekkigheid die er steeds in je leven zijn. Door dat laatste ga je des te sterker verlangen naar de dag dat de overwinning over de zonde in je leven en in deze wereld definitief zal zijn.

## Bijbelgedeelten

Mattheus 26:36-46

Johannes 18:1-9

Lukas 23:33-46

## Kernboodschap

God overwint door de Heere Jezus.

## Bijbelteksten bij de kernboodschap

En Jezus zei tegen hem: En Jezus zeide tot hem: Voorwaar zeg Ik u: Heden zult gij met Mij in het paradijs zijn. (Lukas 23:43)

## Aanleren Bijbeltekst

Maar Gode zij dank, Die ons de overwinning geeft door onzen Heere Jezus Christus.  
(1 Korinthe 15:57)



### **Kerntoepassingen**

Toepassing niet-gelovig kind: De satan probeert je van God af te houden, maar de Heere Jezus is de grote Overwinnaar! Geloof in Hem, Hij wil je zonden vergeven en je een nieuw leven geven met de Hem. Dan ben je echt gelukkig!

Toepassing gelovig kind: Dank de Heere dat je Hem kent als je Verlosser en Overwinnaar. De Heere Jezus weet hoe het is als de satan je probeert te laten zondigen. Vraag God elke dag om vergeving en bid om de kracht van de Heilige Geest om te strijden tegen de zonde.

### **Hulpmiddelen**

Vertelplaten



## Verteloverzicht

1. De Heere Jezus loopt met Zijn discipelen door Jeruzalem na het Paschafeest. (Math. 26:30)
2. Ze komen bij de tuin van Gethsémané. (Math. 26:36)
3. Jezus gaat bidden. De discipelen moeten wachten. Petrus, Johannes en Jakobus mogen een stukje mee. (Math. 26:37)
4. Jezus is bang. Hij moet gaan sterven. Hij vraagt of ze voor Hem willen bidden. (Math. 26:38)
5. Jezus bidt: “Mag het lijden voorbij gaan? Uw wil geschiede.” (Math. 26:39)
6. Als Hij klaar is, loopt hij terug. De discipelen zijn in slaap gevallen. (Math. 26:40)
7. Weer gaat de Heere Jezus bidden. Daarna zijn de discipelen weer in slaap gevallen. (Math. 26:43)
8. Er komt een groep soldaten aan. Ze willen Jezus gevangennemen. Voorop loopt Judas. Hij geeft Jezus een kus. (Math. 26:49)
9. “Wie zoeken jullie”, vraagt Jezus? De soldaten vallen achterover. (Joh. 18:4)
10. Jezus wordt gevangen genomen en verhoord. (Joh. 18:12)
11. Jezus hangt aan het kruis. Hij wil zelfs Zijn grootste vijanden vergeven. (Luk. 23:33)
12. Een van de moordenaars naast Hem vraagt of Hij aan hem wil denken als Hij in de hemel is. (Luk. 23:42)
13. Jezus zegt dat hij voor altijd bij Hem in de hemel mag zijn. (Luk. 23:43)
14. Jezus sterft, maar is ook weer opgestaan. Hij leeft! Hij wil ook jouw zonden vergeven.



## Uitleg en achtergrondinformatie

### *Mattheus 26*

**Vers 36** In het voorgaande heeft Jezus Petrus' verloochening voorspeld. Op deze wijze zijn de discipelen al bepaald bij het aanstaande lijden van hun Meester, maar ze lijken de boodschap niet te willen horen. Jezus verlaat met Zijn discipelen de stad Jeruzalem in oostelijke richting. Daar ligt de Olijfberg. Aan de voet van die berg ligt Gethsémané. De naam betekent 'oliepers'. Gethsémané is een soort omheinde boomgaard met daarin olijfbomen. Jezus kwam daar vaker (Johannes 18:2). Het grootste deel van de discipelen moet bij de ingang blijven zitten. De drie vertrouwelingen van Jezus, Petrus, Johannes en Jakobus, gaan met Jezus mee en Hij gaat daarna alleen 'een steenworp afstand' (Lukas 22:41).

**Vers 37-38** Nu Jezus alleen is met deze drie discipelen, slaat de angst voor wat komen gaat in alle hevigheid toe. Het vooruitzicht op het lijden bezorgt de Heiland grote angst en verdriet. Zo zwaar zelfs dat Jezus zegt dat Zijn ziel bedroefd is 'tot de dood toe'. De angst en het verdriet kosten Jezus bijna het leven! Juist nu heeft Jezus Zijn discipelen nodig. Hij vraagt hen om met Hem te waken. Ze hoeven niet mee te dragen, dat kunnen ze ook niet. Ze hoeven alleen maar wakker te blijven met Hem, zodat Hij in dit moment niet alleen is.

**Vers 39** Jezus gaat nog iets verder. Hij blijft binnen hoorafstand. De discipelen kunnen het gebed dus volgen. Ze zullen de eerste zinnen dan ook gehoord hebben alvorens ze in slaap vallen. Jezus valt neer op Zijn gezicht. Daarmee verootmoedigt de Heiland Zich, maar tegelijk toont Hij daarin ook opnieuw Zijn grote angst. De drinkbeker is in de Bijbel vaak het beeld van de toorn van God die zijn verzadigingspunt heeft bereikt (Psalm 75:9, Jeremia 25:15). Zo groot is de toorn van God geworden dat die nu zal worden uitgestort. In Zijn gebed probeert Jezus niet onder Zijn opdracht uit te komen. Hij bidt niet dat Gods toorn een ander zal treffen. Hij vraagt alleen of Zijn opdracht niet op een andere wijze kan worden vervuld. Maar, zo is eigenlijk Jezus' gebed, als dit de enige weg is waardoor Gods toorn tenietgedaan kan worden, dan moet dat zo zijn. Jezus onderwerpt zich al bij voorbaat aan de wil van de Vader. En dat doet Hij vrijwillig!

**Vers 40** Jezus komt na dit gebed terug bij Zijn discipelen, maar treft hen slapend aan. Opvallend, want deze drie discipelen zijn alle drie vissers, en vissers zijn gewend aan nachtelijk werk. Dat ze Jezus' bevel om te waken niet hebben kunnen volbrengen, laat des te duidelijker zien dat Jezus deze weg helemaal alleen moet gaan. Jezus' last dragen is al onmogelijk, maar nu zijn ze zelfs niets eens in staat met Hem te waken. Petrus wordt speciaal aangesproken. Hij had immers gezegd dat hij Jezus tot in de dood zou volgen (Mattheüs 26:33-35)? Nu al blijkt dat Petrus zichzelf met die woorden flink heeft overschat.

**Vers 41** Jezus geeft opnieuw de opdracht om te waken, maar ditmaal zegt Hij erbij dat de discipelen ook moeten bidden. Met Jezus waken, zal hen in eigen kracht niet lukken. Hun geest is wel gewillig, de discipelen willen wel, maar inmiddels is gebleken dat die goede wil niet voldoende is. De satan weet waar hij hen treffen moet. Door de discipelen letterlijk in slaap te sussen, laten ze hun Heiland alleen in Zijn gebedsworsteling. Bovendien worden ze dan ook zelf niet voorbereid op wat komen gaat. Daarom moeten de discipelen bidden, zodat ze niet opnieuw in verzoeking komen om te gaan slapen.



**Vers 42** Opnieuw gaat Jezus heen om te bidden. Het gebed klinkt ditmaal iets anders. Jezus vraagt niet meer of de beker aan Hem voorbij mag gaan. Hij weet dat die beker niet aan Hem voorbij kán gaan. Hij belijdt daarom dat de wil van de Vader moet geschieden. Tegelijk betekent dat ook een bede om daar de kracht voor te ontvangen.

**Vers 43-44** Weer blijken de discipelen in slaap gevallen te zijn. Ondanks Jezus' aansporing hebben ze niet gewaakt. In Markus 14:40 lezen we dat Jezus hen opnieuw wakker maakt. Jezus laat het er verder bij. Hij gaat voor de derde keer bidden. Het getal drie geeft een zekere volheid weer. Hetzelfde gebed wordt herhaald.

**Vers 45** Als Jezus nu weer bij Zijn discipelen aankomt, is dit stuk van Zijn geestelijke strijd gestreden. De Vader heeft Hem door het zenden van een engel bemoedigd (Lukas 22:43). De discipelen hadden met Hem kunnen waken. Dat hebben ze niet gedaan. Nu hoeft het ook niet meer, dus Jezus kan zeggen: 'Slaapt nu voort.' Nu is het beslissende moment in de geschiedenis gekomen: zondaren zullen zich vergrijpen aan de Messiaanse Zoon des mensen. Bij wat nu gaat komen, kunnen de discipelen niets meer doen.

**Vers 46** Letterlijk verder slapen is er echter niet bij. De verrader nadert, maar dat is voor Jezus geen reden om te vluchten. Integendeel, Jezus gaat hem tegemoet. Dat Jezus gevangen genomen wordt, is alleen mogelijk omdat Hij er Zelf voor kiest. De wil van de Vader is de wil van de Zoon geworden. Judas wordt niet bij name genoemd. De aandacht valt op zijn daad: hij gaat Jezus verraden.

#### *Tot slot*

In Gethsémané wordt ons in alle hevigheid getoond hoeveel het lijden Jezus gekost heeft. Jezus draagt het lijden niet op een stoïcijnse wijze. Het lijden is voor Hem niet gemakkelijk te dragen omdat Hij Gods Zoon is. Jezus staat niet boven het lijden, maar Hij draagt het lijden en gaat er zelfs bijna aan onderdoor (vers 38). Daarin ligt tegelijk een grote troost: wij hebben een Hogepriester Die 'in alle dingen gelijk als wij is verzocht geweest' (Hebreeën 4:15).

#### *Johannes 18*

**Vers 1** Het 'dit' verwijst naar de hoofdstukken 14-17 waarin Jezus de discipelen onderwijs geeft voor de toekomst. Zij gaan over de beek Kidron die ten oosten van Jeruzalem ligt. Zijn discipelen gaan met Hem mee, Judas is er niet meer bij.

**Vers 2-6** Het is geen onbekende plek voor de discipelen. Jezus is daar vaker geweest met Zijn discipelen (Lukas 21:37; 22:39). Judas weet waar Jezus nu is en neemt een tiende deel van een legioen, ongeveer 600 soldaten, met zich mee. De groep die naar de hof gaat, neemt lampen en fakkels mee om wat te kunnen zien in de nacht. Jezus weet wat er met Hem gaat gebeuren. Hij gaat Zelf die grote groep tegemoet. Johannes laat hiermee zien dat Jezus Zelf Zijn leven aflegt (Johannes 10:18), in gehoorzaamheid aan Zijn Vader. Niet als een martelaar, maar in het volledige bewustzijn van wat Hem te doen staat. Op Jezus' vraag "Wie zoeken jullie?" zegt de groep: "Jezus de Nazarener." En Jezus zegt daarop: "Ik ben het." De 'kus' van Judas beschrijft Johannes niet. Johannes laat het volle licht vallen op de verantwoordelijkheid van Judas: hij stond bij hén. Hij is overgelopen naar de 'andere' groep'. Hij heeft afscheid genomen van de kring van de Messias. Op het antwoord van Jezus gebeurt er een wonder. De mensen die Hem



gevangen komen nemen, vallen allemaal achterover op de grond. Hij laat aan die soldaten zien dat Hij Zich welbewust overgeeft aan hen. Hij laat zien dat op Zijn woord die hele groep mensen weggevaagd zou kunnen worden.

**Vers 7-9** Opnieuw vraagt Jezus “Wie zoeken jullie?” en weer zegt de groep: “Jezus de Nazarener.” Voordat Jezus Zich overgeeft, zorgt Hij eerst voor de elf discipelen. Hij laat hier in vervulling gaan wat Hij gezegd heeft in Johannes 10:28. Hij laat niet toe dat de discipelen nu al vervolgd worden. Dat zal later wel komen. Uit de latere geschiedenis blijkt dat alle discipelen omgekomen zijn door vervolging. Op het moment van de gevangenneming van Jezus waren zij daar nog niet voor toegerust.

*Lukas 23*

**Vers 33** Aan de noordoostkant van Jeruzalem wordt Jezus gekruisigd. Vanwege de vorm van de heuvel wordt deze ‘Hoofdschedelplaats’ genoemd. Door Jezus letterlijk ‘tussen de misdadigers’ te kruisigen wordt Hij ‘bij de overtreders geteld’ (Jesaja 53:12) Als middelste kruiseling is Hij zelfs de ‘grootste misdadiger’.

**Vers 34** Juist op het moment dat Hij gekruisigd wordt en de pijn het felst is, vraagt Jezus om vergeving voor de daders. Hiermee handelt Jezus volledig naar de hoge eis van Zijn eigen voorschrift (Lukas 6:28). Jezus laat met deze woorden ook zien dat Hij de eigenlijke leiding van de gebeurtenissen in handen heeft. Wanneer Hij ook met één woord Zijn Vader om hulp zou bidden, dan zouden Zijn moordenaars vernietigd worden. Maar Hij wil deze weg gaan. Daarom bidt Hij: “Vader, grijp niet in, maar vergeef het hen.” Hij bidt voor Zijn folteraars, omdat ze “niet weten wat ze doen.” Deze mensen weten wel dat ze een onschuldig mens ter dood brengen, maar ze beseffen niet dat ze hun eigen Messias aan het kruis nagelen. Onderaan het kruis worden de woorden van Psalm 22:19 vervuld. Jezus’ onderkleed wordt door loting verdeeld. De soldaten maken zo eigenlijk duidelijk: hier op aarde heeft de Heere Jezus niets meer te zoeken. Zelfs Zijn kleren heeft Hij niet meer nodig.

**Vers 35-38** Lukas beschrijft de toeschouwers. Het volk kijkt vooral toe, al zijn er ook onder hen die meespotten. Vooral de Joodse leiders spotten. Zij raken nu op een effectieve manier van de lastige Jezus af. Niemand zal nu nog geloven dat Deze Jezus de Messias is, en dat laten ze horen ook.

De aanklacht, die in drie talen boven het kruis staat, bevat meer waarheid dan de toeschouwers beseffen of willen beseffen: het is de ware Davidszoon Die hier aan het kruis hangt! Voor de Romeinse soldaten maakt de aanklacht ‘Koning der Joden’ Jezus echter tot een soort opstandeling. Edik is een soort goedkope, zure, dorstlessende wijn.

**Vers 39** Eén van de misdadigers denkt de ellendige laatste uren van zijn leven nog wat afleiding te hebben door ook maar mee te spotten. Door Jezus nog dieper te vernederen, probeert deze man zichzelf nog wat te ‘verhogen’.

**Vers 40-41** Volgens Mattheüs en Markus heeft ook de andere misdadiger eerst nog gespot. Maar het besef dat Jezus onschuldig gestraft wordt, doet hem inzien hoe schuldig hij eigenlijk is. De bestraffing van zijn medekruiseling is dan ook tegelijk een schuldbekentenis.



**Vers 42-43** Hij is de enige toeschouwer die beseft dat Jezus' kruisdood niet Zijn einde betekent. De discipelen zijn gevluht, de vrouwen wenen, de Joodse leiders spotten, maar deze moordenaar ziet dieper! Hij verwacht, ondanks de realiteit van het kruis, dat Jezus in Zijn Koninkrijk zal komen. Als antwoord op dit geloof te elfder ure, zegt Jezus deze moordenaar het heil toe. Niet aan het einde der tijden, nee, héden zal hij mét Jezus in het paradijs zijn! Reeds aan het kruis deelt Jezus de genade uit die Hij bezig is te verwerven.

**Vers 44-45** Door de drie uren duisternis maakt God duidelijk dat wat hier gebeurt een beslissend moment in de wereldgeschiedenis is. Daarnaast is de duisternis ook teken dat Jezus nu zelfs door Zijn Vader verlaten wordt. Zo is de duisternis symbool van de geestelijke duisternis waarin Jezus Zich nu bevindt. Door het scheurende voorhangsel wordt duidelijk dat Jezus met Zijn dood de weg naar de Vader openstelt. Tevens zijn deze tekenen een waarschuwing aan de toeschouwers dat hier niet zomaar iemand sterft!

**Vers 46** Voordat Jezus sterft, citeert Hij Psalm 31:6 waar David zich in zijn nood aan God toevertrouwt. Deze bede uit de Psalm werd door de Joden wel gebruikt als gebed voor het slapen. Jezus verwacht dat Hij die geest terug zal ontvangen bij Zijn opstanding. De geest ontglipt Jezus niet, maar Hij legt hem bewust in de handen van de Vader. Ook uit de luide stem waarmee Jezus hier spreekt, blijkt dat Hij niet sterft door uitputting, maar dat Hij bewust Zijn leven aflegt. Het wonder van Golgotha: Hij sterft, opdat wij het Leven mogen hebben in Zijn Naam!





## Vertelling

### Inleiding

Heb jij wel eens geprobeerd om wakker te blijven toen je erg moe was? Lukte dat? Dat is wel erg moeilijk hè! Dan zakken je ogen soms bijna dicht en kun je ze bijna niet meer open krijgen. In dit verhaal gebeurt dat ook. Luister maar eens.

### Kern

➔ *Open de Bijbel bij Mattheus 26. Laat de Bijbel tijdens de vertelling openliggen.*

Het is heel stil in de straten van Jeruzalem. Veel mensen hebben een maaltijd met elkaar gehad, speciaal voor het Paasfeest. Ook Jezus heeft het feest gevierd. Samen met zijn vrienden. In de Bijbel worden ze ook wel discipelen genoemd. Tijdens het eten pakte Jezus brood. Hij brak het in stukjes en deelde het uit. Ook schonk hij wijn in, waarvan iedereen mocht drinken. Na de maaltijd zijn de meeste mensen naar bed gegaan. Maar niet iedereen! Er loopt nog een groepje mensen door de donkere straten van de stad. Het is de Heere Jezus met zijn discipelen. Waar gaan ze naar toe, midden in de nacht?



Na een tijdje lopen, komen ze aan bij de Olijfberg, even buiten de stad. Aan de rand van de Olijfberg ligt de tuin van Gethsémané. Een tuin met grote olijfbomen. Hier is het ook donker. Ze lopen de tuin in en al snel draait de Heere Jezus zich om en zegt tegen Zijn vrienden: “Ik ga de tuin in om te bidden. Jullie moeten hier wachten tot ik terugkom.” Alleen Petrus, Jakobus en Johannes mogen een stukje verder met Hem mee de tuin in. De Heere Jezus is bang. Hij weet wat er gaat komen. Hij weet dat er binnenkort iets ergs op Hem te wachten staat. Iets wat heel moeilijk is. Hij weet dat Hij moet gaan sterven.

**toepassing** *De Heere Jezus moest gaan sterven voor de zonden en de verkeerde dingen van de mensen. Als klein kindje kwam Jezus daarvoor naar de aarde. Als wij zonden doen, doen we God verdriet. Hij is heilig en doet nooit zonden. Hij doet alleen maar goed. Onze verkeerde dingen passen niet bij de Heere God en daarom verdienen we straf. Maar de Heere God wil wel graag dat wij bij Hem horen. Net zoals het helemaal in het begin was, toen God de mensen had gemaakt. Daarom is het nodig dat jouw zonden weg zijn, dat ze vergeven zijn. En om die zonden te vergeven, wilde de Heere Jezus sterven en de straf voor die zonden krijgen. Weet je welke straf? Hij stierf aan het kruis. Daar heeft Hij de zonden weggedaan. Dit heeft Hij gedaan voor iedereen die in Hem gelooft. Dat staat in de Bijbel (lees Johannes 3:16). Hij is de Overwinnaar over de zonde, de dood en de satan!*

Jezus kijkt Petrus, Jakobus en Johannes aan. Ze zien aan Jezus dat Hij het moeilijk heeft. Ze begrijpen niet waarom.



Dan zegt Jezus: “Ik ben zo verdrietig. Willen jullie hier op Mij wachten en voor Mij bidden?” Hij loopt verder de tuin in.

“Zag je dat?” zegt Petrus. De anderen knikken. Ze zagen wel hoe moeilijk Jezus het heeft. “We moeten wakker blijven”, zegt Johannes. “Jezus heeft ons nodig.” De anderen weten wel dat het niet makkelijk is. Het is al midden in de nacht...

De Heere Jezus knielt op de grond. Hij buigt diep voorover om te bidden tot Zijn Vader in de hemel. “Vader, voor U zijn alle dingen mogelijk. Mag het lijden voorbij gaan? Wilt U ervoor zorgen dat dit allemaal niet gaat gebeuren? Maar alleen als het Uw wil is. Want niet wat Ik wil moet gebeuren, maar wat Uw wil is, daar gaat het om.” Jezus bidt of al het lijden wat Hem te wachten staat, de pijn, het verdriet, de angst, of dat weg mag gaan. Of God, Zijn Vader Hem wil helpen. Hij is bang voor wat komen gaat, omdat Hij voelt hoe erg God de zonde vindt. Terwijl Jezus zelf nooit zonde heeft gedaan.



Als Jezus klaar is met bidden staat Hij op en loopt terug naar Zijn discipelen. Hij ziet ze in het donker liggen bij een olijfboom. Zijn ze ook aan het bidden? Nee, als Jezus bij hen komt, ziet Hij dat ze in slaap zijn gevallen. Jezus schudt Petrus wakker. De andere worden er ook wakker van. “Kunnen jullie dan geen uur met Mij wakker blijven?” vraagt Hij. “Jullie moeten wakker blijven en bidden!” Dan loopt Jezus weer terug de tuin in en bidt voor de tweede keer: “Vader, wilt U zorgen dat dit lijden aan Mij voorbijgaat. En als het wel Uw wil is, laat het dan gebeuren zoals U het wilt.” De Heere Jezus staat op en loopt weer terug naar Zijn discipelen. Ze slapen... weer! Hij laat ze slapen en opnieuw loopt Hij de tuin in. Voor de derde keer en opnieuw vraagt Hij aan Zijn Vader in de hemel of Hij niet hoeft te lijden.

Dan staat Jezus op en loopt terug naar Zijn discipelen. “Sta op!” zegt Hij. Petrus, Jakobus en Johannes schrikken wakker. Ze wilden toch wakker blijven? Ze waren toch aan het bidden voor Jezus? Verdrietig en vol schaamte kijken ze de Heere Jezus aan. Ze wilden Hem zo graag helpen door voor Hem te bidden, maar ze zijn wéér in slaap gevallen.



*De strijd tegen de zonde kan niet zonder gebed. Ook niet in ons leven. Vraag God elke dag weer om vergeving. Bid om de kracht van de Heilige Geest om te strijden tegen de zonde.*



“Laten we gaan”, zegt Jezus. “Ze komen Mij zo gevangennemen.” De discipelen zien een groep soldaten aankomen. De vlammen van de fakkels bewegen tussen de donkere bomen van de tuin door. Wat zijn het er veel! Een groep van wel 600 soldaten komt op Jezus af. De discipelen



worden er bang van. En kijk eens: voorop loopt Judas. Hij was een van Jezus' discipelen. Maar nu is hij degene die Zijn Meester verraadt. Kijk eens wat Jezus doet! Hij loopt de soldaten tegemoet. Hij probeert niet weg te vluchten. Hij weet dat dit moet gaan gebeuren, omdat God het wil.



Als de soldaten tegenover de Heere Jezus staan, loopt Judas naar voren en geeft Jezus een kus. Zo zien de soldaten Wie Jezus is. Petrus wordt boos. Zijn Meester mogen ze niet gevangennemen! “Wie zoeken jullie?” vraagt Jezus. “Jezus”, zegt een van de soldaten. “Ik ben het”. En op dat moment valt de hele groep met soldaten achterover op de grond. De Heere Jezus laat voelen dat Hij alle macht heeft. Snel staan alle soldaten op. Ze kijken elkaar verwonderd en verschrikt aan. Hoe kan dit? Weer zegt Jezus: “Wie zoeken jullie?” “Jezus!” zegt een van de soldaten. “Ik ben het”, zegt Jezus weer. “Als jullie Mij zoeken, hier ben Ik, maar laat Mijn vrienden gaan, doe hen niets.”



De soldaten pakken Jezus vast. Ze nemen Hem gevangen. De discipelen vluchten weg. Die nacht wordt Jezus meegenomen en door de Joodse rechtbank verhoord. De volgende morgen brengen ze Hem bij Pilatus, de Romeinse stadhouder. Heel veel mensen uit de stad komen bij elkaar om te zien wat er met Jezus zal gebeuren. Hij moet sterven...

Aan het einde van de morgen is het zover. De Heere Jezus wordt aan een kruis gehangen. Daar zal Hij langzaam sterven. Veel mensen kijken naar wat er gebeurt op de heuvel Golgotha. De vrienden van de Heere Jezus zijn verdrietig. Moet hun lieve Meester nu sterven aan het kruis? Jezus is onschuldig! Hij heeft dit niet verdiend. Hoor, Jezus zegt iets! “Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat ze doen.” Wat een liefde van de Heere Jezus. Zelfs Zijn grootste vijanden wil Hij vergeven, terwijl ze Hem zoveel pijn doen. Het kruis van de Heere Jezus staat in het midden. Aan allebei de kanten wordt een misdadiger gehangen. Boven hun hoofd hangt een bordje waarop staat: ‘moordenaar’. Boven de Heere Jezus staat geschreven: ‘De Koning van de Joden’.

De Heere Jezus heeft veel pijn. Uren gaan voorbij. Er is niemand die Jezus helpt. De mensen die van Jezus houden, huilen onderaan het kruis. Kan de Heere Jezus dan niet van het kruis afkomen? Ja, dat kan Hij zeker! Hij is er machtig genoeg voor. Maar Hij wil het niet. Hij wil juist deze straf dragen in de plaats van zondaren. Hij wil zelfs voor hen sterven. Begrijp jij het? Een Koning Die lijdt, een Koning Die sterft... Is dat nu Gods manier om te overwinnen? Aan het kruis was er iemand die het begreep. Eén van de moordenaars heeft gezien wat er allemaal gebeurde. Hij heeft op Jezus gelet en weet: Hij is onschuldig! En hijzelf is juist schuldig! Als hij straks sterft, komt hij voor God en zal hij de straf voor zijn zonden krijgen. Dan zal hij voor altijd op een plaats zijn waar God niet is. Hij heeft de Heere Jezus nodig als



Redder! Smekend vraagt hij: “Heere, wilt U aan mij denken als U in Uw hemel bent?” Jezus kijkt de man aan en zegt: “Jij zult met Mij in de hemel zijn.” Wat is deze man blij! Hij heeft het allergrootste geschenk gekregen. Hij mag voor altijd bij Koning Jezus in de hemel zijn. Jezus, de grote Overwinnaar heeft hem gered.

➔ *Lees Lukas 23:43 voor: En Jezus zeide tot hem: Voorwaar zeg Ik u: Heden zult gij met Mij in het paradijs zijn.*

Slot

Een korte tijd daarna sterft de Heere Jezus. En voor Hij sterft, roept Hij: “Het is volbracht!”

Is Jezus zó Overwinnaar? Ja, want dit is het einde niet!

De Heere Jezus is begraven. Maar na drie dagen is Hij weer opgestaan! De straf is voorbij en Jezus leeft weer! Jezus, de grote Overwinnaar, heeft de dood overwonnen! En nu leeft Jezus in de hemel. Hij ziet jou, Hij kent jou. Hij weet wat je nodig hebt.

**toepassing** *Jij hebt de Heere Jezus nodig! Je mag al je zonden bij de Heere Jezus brengen. Jouw ruzies. Dat je iets hebt afgepakt. Dat je vals speelt. Dat je liegt. Dat je jaloers bent. Ontevreden. Onvriendelijk. Dat je God vergeet. Dat je Hem niet het allermeeest liefhebt. Die zonden mag je aan de Heere Jezus geven en vragen of Hij ze wil vergeven. Weet je hoe dat moet? Je mag zeggen: “Heere Jezus, ik heb erge dingen gedaan. Maar ik geef mijn zonden aan U.” God Zelf wil ervoor zorgen dat je dat echt meent. Dat je dat echt wilt. Je hoeft niet hard te roepen. Je mag het stilletjes in je hart tegen Hem zeggen. Dan kan het nu. Je mag het ook vanavond thuis doen. De Heere Jezus wil jouw zonden hebben. Dan ben jij ze kwijt. Dan zijn ze helemaal weg. Je hoort dan bij de Heere Jezus. Jij mag leven, net als Hij. Je hoeft geen straf meer. Als God naar jou kijkt, vindt Hij jou even goed als de Heere Jezus. Misschien wil je er nog meer over weten of heb je vragen. Dan mag je straks bij me komen om het te vragen. Het is nooit te laat als je nog leeft. Kijk maar naar de moordenaar aan het kruis. Vraag Hem dagelijks om vergeving van je zonden. Gods liefde is groot. Hij wil ook jou redden! Dan ben je voor altijd gelukkig!*

Geef de kinderen de gelegenheid om vragen te stellen over de vertelling.

