

## ▶ Les 3: Een huis vol vergeving



**Thema**

De zalving van de Heere Jezus bij Simon de Farizeeër

**Bijbelgedeelte**

Lukas 7:36-50

**Kernboodschap**

De Heere Jezus kan en wil je vergeven.

**Bijbeltekst bij de kernboodschap**

Daarom zeg Ik u: Haar zonden zijn haar vergeven, die vele waren; want zij heeft veel liefgehad; maar dien weinig vergeven wordt, die heeft weinig lief. (Lukas 7:47)

**Aanleren Bijbeltekst**

Want also lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe. (Johannes 3:16)

**Kerntoepassingen**

Toepassing niet-gelovig kind: Ga naar de Heere Jezus toe. Vertel Hem je verkeerde dingen, Hij wil ze vergeven.

Toepassing gelovig kind: Laat aan anderen zien hoe de Heere Jezus is: mensen die verkeerde dingen hebben gedaan, mogen bij Hem komen. Hij wil jouw en hun zonden vergeven.

**Hulpmiddelen**

Vertelplaten



## Verteloverzicht

1. Jezus is in het huis van Simon, de Farizeeër. (Lukas 7:36) .....
2. Een vrouw, die de bijnaam 'de zondares' heeft, hoort dit. Ze wil naar Jezus toe! (Lukas 7:37) .....
3. De Heere Jezus is zo anders dan de andere mensen. ....
4. De vrouw komt bij het huis en loopt naar Jezus. ....
5. Ze maakt Zijn voeten nat met haar tranen en droogt ze af met haar haar. (Lukas 7:38) .....
6. Ze kust Zijn voeten en zalft ze met zalf. (Lukas 7:38) .....
7. Jezus vertelt aan Simon een verhaal over een schuldeiser en twee schuldenaars. (Lukas 7:40, 41) .....
8. De schuld wordt kwijtgescholden. De man die de meeste schuld had, is het meest dankbaar. (Lukas 7:42, 43) .....
9. Jezus vergelijkt de vrouw met Simon. (Lukas 7:44, 45, 46) .....
10. De Heere Jezus vergeeft de zonden van de vrouw. Het huis van Simon wordt een huis vol vergeving. (Lukas 7:47, 48) .....
11. De mensen aan tafel zijn in verwarring: hoe kan Jezus de zonden vergeven? (Lukas 7:49) .....
12. De vrouw is gelukkig. Haar zonden zijn vergeven. Ze gelooft in Jezus, de Zoon van God. (Lukas 7:50) .....



## Uitleg en achtergrondinformatie

In Mattheüs 26:6-13, Markus 14:1-11 en Johannes 12:1-8 wordt een vergelijkbare geschiedenis verteld als in Lukas 7:36-50. De meningen zijn verdeeld over de vraag of het om twee geschiedenissen gaat of om één geschiedenis. Er wordt in deze map vanuit gegaan dat het in Lukas 7:36-50 om een andere geschiedenis gaat dan in de andere drie Evangeliën. Het gaat om een ander moment, met een andere vrouw, andere handelingen, andere critici en een ander antwoord van de Heere Jezus.

*Lukas 7:36-50*

**Vers 36** De Farizeeën vormden de invloedrijkste partij van de drie grootste Joodse partijen. De andere twee Joodse partijen waren de Sadduceeën en de Essenen. De Farizeeën werden ook wel ‘Schriftgeleerden’ genoemd. De Farizeeën stonden een uiterst nauwgezette naleving van de wet voor, bestaande uit de geboden van het Oude Testament, uitgebreid met omvangrijke overleveringen. Dit was voor hen het middel om gerechtigheid voor God te bereiken. Veel Farizeeën bestreden Jezus, maar sommigen volgden Hem.

**Vers 37** De vrouw wordt ‘een zondares’ genoemd. Alle mensen zijn zondaren, maar als Lukas het zo omschrijft, bedoelt hij een vrouw die erom bekend staat dat ze in het openbaar de wet van God heeft overtreden.

Voor het zalven van het hoofd, de voeten of het lichaam werd meestal olijfolie gebruikt, vaak gemengd met geurende specerijen. Albast is een kostbaar, lichtgeel, doorzichtig soort marmer.

**Vers 38** Bij een gastmaal stond er een lage tafel, waaraan de gasten aanlagen op banken. Ze steunden op de elleboog en lagen met de blote voeten naar achteren.

De vrouw laat haar liefde voor Jezus zien door haar tranen van berouw (vers 47) en van dankbaarheid en ontzag. De vrouw droogde Zijn voeten met het haar van haar hoofd. Loshangend haar werd in die tijd als schande gezien, een nette vrouw deed dat niet.

**Vers 39-40** Simon de Farizeër veracht de vrouw. De Heere Jezus houdt hem echter een spiegel voor: ook hij is een schuldenaar tegenover God.

Simon ziet Jezus niet als een profeet, een echte profeet zou immers weten dat deze vrouw een zondares was. Jezus kent echter Simons gedachten en laat daarmee zien dat Hij echt een Profeet is.

**Vers 41-42** In een gelijkenis gaat het altijd om één hoofdgedachte. Met de twee schuldenaars worden de vrouw en Simon bedoeld, met de schuldeheer wordt God bedoeld. We moeten niet de conclusie trekken dat Simon weinig gezondigd heeft en dat God hem zijn zonden vergeven heeft. Het gaat om de vergelijking van Simon met de vrouw. Het gaat niet om veel of weinig zonden, want op alle zonden staat de doodstraf. Jezus wil Simon doen inzien dat hij dwaalt door de vrouw te veroordelen. Een penning is het dagloon van een arbeider. Vijfhonderd penningen was het loon van twintig maanden, dus vijftig penningen was het loon voor twee maanden.



**Vers 43-46** Het is gebruikelijk dat de gastheer zijn gasten de gelegenheid geeft de stoffige voeten te wassen, hen te verwelkomen met een kus op de wang of hand en olie te geven om het gezicht op te frissen. Jezus vergelijkt Simons gebrek aan gastvrijheid (geen water, geen kus, niet gezalfd) met de grotere liefde van de vrouw. Drie keer heeft de vrouw op bijzondere wijze aan Jezus haar eerbied getoond. Het 'water voor de voeten' staat tegenover de tranen van de vrouw. Tegenover de kus staat het 'niet ophouden Mijn voeten te kussen'. Tegenover de olie staat de dure zalf. Het contrast tussen de handelwijze van Simon en die van de vrouw wordt duidelijk.

**Vers 47** Jezus verzekert alle aanwezigen dat God de zonden van de vrouw heeft vergeven en dat ze haar daarom niet meer voor een zondares mogen houden. De vrouw heeft Jezus veel liefde bewezen. De oorzaak van haar liefde is dat ze oprecht gelooft dat haar zonden vergeven zijn. Wie niet zo'n groot schuldgevoel heeft, zal minder dankbaar zijn als zijn zonden vergeven worden.

**Vers 48-49** De Heere Jezus spreekt de vrouw vrij. In Zijn Woord verzekert Hij dit ook aan de gelovigen. De Farizeeën vinden het godslasterlijk dat Jezus zegt dat Hij de zonden vergeeft. Ze vatten dit op als uitoefening van het Goddelijk alleenrecht om zonden te vergeven. Ze geloven niet dat Hij God is. Lukas vermeldt hun vraag ("Wie is Deze?") met opzet om zijn lezers te laten nadenken over de vraag Wie Jezus is en wat dat voor hen inhoudt.

**Vers 50** De vrouw mag er zeker van zijn dat het goed is tussen God en haar. De vrede met God is vriendschap met God en de verzekerdheid daarvan in ons gemoed. De vrouw krijgt vergeving van zonden, niet als beloning van haar liefde, maar door middel van haar geloof.



## Vertelling

### Inleiding



Zijn er mensen die jou een bijnaam geven? Hoe vind je dat? Geef jij zelf aan mensen een bijnaam? Welke namen? Zijn het bijnamen over goede dingen of zijn het bijnamen over minder mooie dingen (zoals over iemand die een keer iets gestolen heeft en nog steeds 'dief' genoemd wordt)?

In deze Bijbelvertelling gaat het over een vrouw die een bijnaam heeft. Luister maar welke naam dat is en waarom ze die naam kreeg.

### Kern

➔ *Open de Bijbel bij Lukas 7:36. Laat de Bijbel tijdens de vertelling open liggen.*



Zou ze het doen? Zou ze durven? Iedereen kent haar. Iedereen weet wie ze is. En toch wil ze het zo graag! Ze doet het gewoon. Ze moet naar Hem toe! Ze neemt een kruikje met zalf mee. Dure zalf. Daarmee kan ze Hem zalven. Met zalven wordt er heerlijk geurende olie of zalf op het lichaam van iemand aangebracht. Ze wil dit doen als een geschenk voor de Heere Jezus. De vrouw gaat op weg.

Het huis kan ze wel vinden. Het huis van Simon, de Farizeeër. Farizeeërs zijn mensen die precies weten wat er in de Bijbel staat, in het Oude Testament (het eerste stuk van de Bijbel). Het Nieuwe Testament was er toen nog niet. Dat is pas later geschreven. Er wonen wel meer Farizeeërs in de stad. Ze willen de regels die er in de Bijbel staan precies houden. En ze hebben er zelf nog allemaal regels bijgemaakt. De Farizeeërs kennen haar natuurlijk ook. Ze weten dat ze een vrouw is die zich niet aan die regels houdt. Zou ze het daarom wel durven? Zou ze het huis van Simon binnen durven gaan? Maar ze wil het! Want... Jezus is in zijn huis.

➔ *Zou jij ook naar de Heere Jezus willen gaan, net als deze vrouw? Waarom zou je dat willen? Zou je iets aan Hem willen vragen?*

Deze vrouw wil ook graag naar Jezus. Jezus? Ja, ze heeft van Hem gehoord. Ze snapt niet zo goed wat ze van Hem gehoord heeft. Weet je wat ze zeggen? Dat Hij gewoon praat met mensen zoals zij. Nou, de Farizeeërs doen dat echt niet. Ze kijken haar niet aan, want ze



houdt zich niet aan hun regels. Ze is een vrouw die foute dingen, zonden, doet. Ze noemen haar een zondares. Dat is haar bijnaam. Maar deze Jezus is heel anders. Deze Jezus is niet zomaar een Mens. Ja, Hij is de Zoon van Jozef en Maria. Dat zijn hele gewone mensen. Maar sommige mensen zeggen dat Hij de Zoon van God is. En dat gelooft zij ook. Hij is heel anders dan de mensen. Hij houdt van mensen. Hij stuurt mensen zoals zij niet weg. Hij heeft een poosje geleden zelfs gegeten in het huis van een tollenaar. De Farizeeërs zouden dat echt nooit doen. Zij vonden tollenaars slechte mensen. Tollenaars moesten belastinggeld bij de mensen ophalen, maar ze vroegen meestal te veel geld. En dat geld hielden ze zelf.

Vond Jezus het dan allemaal zomaar goed, die slechte dingen die zij deed? O nee, dat niet. Dat was wel duidelijk voor haar. Zij was ook een zondares en juist daarom wilde ze naar Jezus toe. Toen Hij in dat huis van die tollenaar kwam, veranderde er een heleboel in dat huis. De tollenaar hield van Jezus. Hij stopte met het doen van slechte dingen en ging doen wat Jezus zei. En zij? Ze wil ook stoppen met de slechte dingen die ze gedaan heeft. Ze wil doen wat de Heere Jezus zegt. En ze weet zeker dat Jezus haar niet zal wegsturen als ze naar Hem toe gaat. Want zo is Hij.

toepassing

*De Heere Jezus stuurt mensen niet weg, ook geen mensen die heel veel verkeerde dingen hebben gedaan. Juist zij mogen bij Hem komen. Je mag naar Jezus toegaan! Doe jij dat ook? De Heere Jezus is niet meer op aarde. Hoe kun je nu naar Hem toe gaan? Door je handen te vouwen en te bidden. Dan praat je tegen Hem. Dan is het net of Hij heel dicht bij je is. Hij hoort je. Hij ziet je. Vertel Hem de verkeerde dingen die je hebt gedaan. Vraag of Hij ze wil wegnemen, dat noemen we ook wel vergeven. Dat wil Hij. Dat doet Hij, omdat Hij het heeft beloofd. De vrouw die naar de Heere Jezus toe wilt gaan weet dit ook.*

De vrouw is bij het huis van Simon gekomen. Het gebeurt wel vaker dat een Farizeeër een maaltijd houdt en daar veel mensen bij uitnodigt. Het huis is dan gewoon open, zodat iedereen die langsloopt het kan zien. Je kunt zomaar in- en uitlopen en zien hoe belangrijk die Farizeeër is en wat hij zijn gasten allemaal voor eten en drinken voorzet. Ze ziet dat er nog wat lege plaatsen aan tafel zijn. Nog niet alle gasten zijn binnen, er komen nog mensen aanlopen. Bij de deur van het huis staan wasvaten. Als de gasten binnenkomen worden eerst hun voeten gewassen. Soms doet een slaaf dat, soms doen ze het gewoon zelf. Hun voeten zijn vies geworden door het lopen over de stoffige wegen. De gasten krijgen ook wat olie op hun hoofd, dat ruikt lekker en verfrist hen. En Simon, de gastheer, verwelkomt zijn gasten met een kus. Dat hoort zo. Simon wijst zijn gasten een plaats aan de tafel aan. Langzamerhand zijn de meeste gasten binnen gekomen.

Zal ze...? Durft ze...? Ze moet eerst goed kijken waar Jezus aan tafel ligt. Dan kan ze naar Hem toe! Ze ziet de gasten liggen. In het midden is een lage tafel. Daar staan allerlei heerlijke gerechten op. Rond de tafel zijn ligbanken waarop de gasten liggen. Ze steunen op hun elleboog en liggen zo aan de tafel. Ja, daar, die Man, dat is Jezus. Naar Hem moet ze toe. En ineens maakt het haar niet meer uit wat Simon zal zeggen en hoe de andere mensen zullen kijken. Ze moet naar Jezus toe!





Daar staat ze. Achter de Heere Jezus, Die daar aan tafel ligt. Ze huilt. Ze huilt, omdat ze verdriet heeft over de verkeerde dingen die ze gedaan heeft. Ze huilt, omdat ze bij de Heere Jezus mag komen. Maar o, haar tranen druppen op Zijn voeten. Kijk eens, zie je dat? Zijn voeten zijn nog stoffig. Simon heeft Jezus' voeten niet gewassen toen Hij binnenkwam. Maar nu maakt zij Zijn voeten nat met haar tranen. Snel maakt ze haar haren los. Ze heeft lange haren. Met haar haren droogt ze Zijn voeten af. Vol liefde. Jezus! Ze mag bij Hem komen! Hij wijst haar niet af, zoals de anderen wel doen. Wat houdt ze van Hem. Ze kust Zijn voeten, als teken van haar liefde voor Hem. Dan pakt ze haar kruikje zalf. Dure, kostbare zalf. Ze maakt het kruikje open en zalft Zijn voeten. Een heerlijke geur verspreidt zich door het huis van Simon.

Eindelijk heeft ze Jezus gevonden. Ze gelooft dat deze Jezus de Zoon van God is. En dat Hij haar verkeerde dingen, haar zonden, wil vergeven. De mensen noemen haar 'de zondares', en dat is ook zo. Maar Jezus kan haar zonden vergeven. Voor Hem heeft ze niet die bijnaam. Hij kijkt anders naar mensen zoals zij.

Ondertussen ziet Simon wat er allemaal in Zijn huis gebeurt. O, wat wordt hij boos. Weet Jezus wel wie deze vrouw is?! Weet Hij wel hoe slecht ze is? Nou, dat weet Hij vast niet. Als Jezus een profeet was, zou Hij het wel weten. En omdat Hij het niet weet, kan Hij ook nooit de Zoon van God zijn. Simon gelooft niet dat Jezus de Zoon van God is. Welnee, Jezus is voor hem een gewoon mens. Jezus weet blijkbaar niet hoe slecht deze vrouw is. Anders zou Hij het vast niet toelaten dat ze Zijn voeten kust en zalft.

toepassing

*Hoe ga jij met andere mensen om? Doe je net als Simon? Dat je op andere mensen neerkijkt, omdat ze slechte dingen doen? Bijvoorbeeld omdat ze een keer iets gestolen hebben en jij dan blijft denken: 'dat is een dief', ook al is het al heel lang geleden en heeft hij er allang straf voor gehad. Of lijk je op de Heere Jezus? Dan kijk je niet op anderen neer. Dan weet je: 'ik doe ook verkeerde dingen. De Heere Jezus wil mij vergeven. Dan kan Hij dat ook bij die ander doen. Ik ben niet beter dan een ander. Ik heb ook de vergeving van de Heere Jezus nodig'. Als je daar meer over wilt weten of als je daar vragen over hebt of als je daar zomaar even over door wilt praten, dan mag je straks naar mij toekomen. Ik zit dan daar en als jij dan komt, weet ik dat je hierover met mij wilt praten.*

Simon begrijpt niet dat Jezus toelaat dat deze vrouw Zijn voeten kust en zalft. Jezus kijkt Simon aan. 'Simon, ik heb u iets te zeggen.' Wat zou Jezus gaan zeggen? 'Meester, zeg het.' En dan begint Jezus een verhaal te vertellen. Een verhaal waarmee Hij iets wil uitleggen.





‘Er was een schuldeiser. Dat was een man die nog geld van andere mensen kreeg. Er waren twee mensen die een schuld aan hem moesten betalen. De één had een grote schuld, van vijfhonderd penningen. De ander had een schuld van vijftig penningen.’ De meeste mensen verdienden één penning per dag. Een schuld van vijfhonderd penningen was echt heel erg veel. Daar moest je twintig maanden voor werken, meer dan anderhalf jaar! Voor vijftig penningen moest je ongeveer twee maanden werken.



Jezus vertelt verder. ‘Ze hadden niets om te betalen. Toen schold hij hen de schuld kwijt.’ Wat zullen die mensen blij geweest zijn... hun schuld was weg! Ze hoefden niet als slaaf te gaan werken voor die schuldeiser. De schuldeiser had hun schuld weggedaan. Jezus eindigt met een vraag: ‘Wie van hen zal hem meer liefhebben?’

➔ *Laat de kinderen het antwoord geven. Wie zal het meest dankbaar en blij zijn? De man die een schuld had van vijfhonderd penningen of de man die een schuld had van vijftig penningen?*

Simon wordt een beetje onzeker. Wat wil Jezus zeggen met dit verhaal? Wat bedoelt Hij? Hij weet het antwoord op Jezus' vraag wel, maar Hij weet ook dat Jezus iets duidelijk wil maken aan hem. Simon zegt: ‘Ik denk dat hij het is aan wie het meeste kwijtgescholden is.’ Dat is dus de man die vijfhonderd penningen schuld had. Ja, dat klopt, Jezus zegt tegen hem dat dit inderdaad zo is. Maar dan gaat Jezus verder. Jezus keert Zich om naar de vrouw. ‘Simon, ziet u deze vrouw?’ Ja, natuurlijk ziet hij die vrouw. Deze slechte vrouw. Deze zondares. Ze is zo maar in zijn huis gekomen en heeft Jezus' voeten gezalfd. Nee, Jezus weet vast niet hoe slecht ze is. Maar... Jezus weet dat wel. Jezus weet dat ze een zondige vrouw is. En toch houdt Hij van haar. Juist voor zulke mensen is Hij naar de aarde gekomen. Hij wil hun zonden, hun verkeerde dingen vergeven. Ook Simon heeft de Heere Jezus nodig.



En dan... Jezus gaat hem vergelijken met de vrouw. Toen Jezus binnenkwam heeft Simon Zijn voeten niet gewassen. Een gastheer hoort water te geven om de voeten te wassen. Of hij laat een slaaf de voeten van zijn gasten wassen. Maar bij Jezus heeft hij dat niet gedaan. Hij vond Jezus niet zo'n belangrijke gast. ‘Simon, deze vrouw heeft Mijn voeten met tranen nat gemaakt en met het haar van haar hoofd afgedroogd.’ Zo heeft deze vrouw Jezus' voeten gewassen. Wat een tegenstelling met Simon. Jezus gaat verder.

➔ *Lees Lukas 7:45 voor: Gij hebt Mij geen kus gegeven; maar deze, van dat zij ingekomen is, heeft niet afgelaten Mijn voeten te kussen.*



Simon had Jezus geen begroeting gegeven toen Hij binnenkwam. Deze vrouw wel.

➔ *Lees Lukas 7:46 voor: Met olie hebt u Mijn hoofd niet gezalfd, maar zij heeft Mijn voeten met zalf gezalfd.*

Simon had Jezus' hoofd niet met olie gezalfd. De vrouw heeft zalf gebruikt, dure zalf, om Zijn voeten te zalven. Zo lief heeft ze Hem.

Jezus vertelt verder.

➔ *Lees Lukas 7:47 voor: Daarom zeg Ik u: Haar zonden zijn haar vergeven, die vele waren; want zij heeft veel liefgehad; maar dien weinig vergeven wordt, die heeft weinig lief.*

Deze vrouw is als die man met die grote schuld in het verhaal dat Jezus net vertelde. Zijn schuld werd kwijtgescholden. Wat was hij dankbaar! Zo is het ook bij deze vrouw. Ze heeft veel verkeerde dingen gedaan, ze heeft zelfs de bijnaam 'zondares', maar haar zonden zijn vergeven.

De vrouw heeft alles gehoord. Wat gebeuren er wonderlijke dingen. Jezus wijst haar niet af, zoals andere mensen wel doen. Hij stuurt haar niet weg. Dan ineens kijkt Jezus haar aan. Ze ziet een liefdevolle blik in Zijn ogen. En dan Zijn woorden! Hij kijkt haar aan en zegt: 'Uw zonden zijn u vergeven.' Wat een wonder! Haar zonden, haar verkeerde dingen, zijn vergeven! Ja, ze gelooft het. Zo is Jezus. Het huis van Simon wordt een huis vol vergeving. Vergeving voor de vrouw. De zondige vrouw, de vrouw die als bijnaam heeft 'de zondares'. Maar haar hart stroomt over van liefde voor de Heere Jezus. Haar zonden zijn vergeven! Ze hoort nu bij Hem. Voor altijd!

Om haar heen klinkt geroezemoes. De gasten beginnen druk met elkaar te praten. Wat is dit? Wie is deze Man, deze Jezus? Kan Hij zonden vergeven? Dat kan alleen God. Is Hij dan God? De meesten van hen geloven dat niet... Er ontstaat onrust.

**toepassing** *De mensen snappen niet zo goed Wie Jezus is. Is Hij de Zoon van God? Of is Hij een gewone Man? De vrouw weet het: de Heere Jezus is de Zoon van God. De Heere Jezus is haar Redder. Wie is de Heere Jezus voor jou? Hij wil ook jouw verkeerde dingen vergeven. Er kwam blijdschap in het huis van Simon. De Heere wil ook blijdschap in jouw huis en in jouw hart geven. Ook mag je anderen daarover vertellen!*

Jezus keert Zich nog een keer naar de vrouw. Opnieuw praat Hij tegen haar.

➔ *Lees Lukas 7:50 voor: Maar Hij zeide tot de vrouw: Uw geloof heeft u behouden; ga heen in vrede.*

Wat is de vrouw gelukkig! Haar zonden zijn vergeven. Ze gelooft in de Heere Jezus. Wat is Jezus goed voor mensen zoals zij!



*Slot*

➔ *Wat was de bijnaam van deze vrouw? Waarom kreeg ze die bijnaam? Jezus noemt haar niet bij die naam. Wat doet Jezus in deze vertelling? Wat is het verschil tussen hoe Jezus met deze vrouw omgaat en hoe Simon met deze vrouw omgaat?*

Geef de kinderen de gelegenheid om vragen te stellen over de vertelling.



