

## Werkblad 5: Beloften voor de toekomst

**Bijbelgedeelten:** Openbaring 1 vers 9-20, Openbaring 21 en 2 Petrus 3 vers 9, 13-14

### De Heere God belooft een nieuwe hemel en aarde

*We hebben in de afgelopen lessen gezien dat heel veel beloften van God al zijn vervuld. Maar nog niet alle beloften van God zijn al ontvangen. Abram moest lang wachten, maar we weten ook dat God altijd doet wat Hij belooft. We kunnen op Hem aan, Hem vertrouwen. Vandaag gaan we kijken naar Gods beloften voor de toekomst.*

1. Lees 2 Petrus 3 vers 13. Van welke belofte van God mogen wij nog verwachten dat het vervuld zal worden?

.....  
 .....  
 .....

2. Een nieuwe hemel en aarde. Hoe hoop jij dat de nieuwe aarde er uit zal zien? Maak een collage met plaatjes die je uit oude kranten en tijdschriften knipt. Schrijf erbij wat je bedoelt.

3. Wat leer je van vers 14? Wat is er nodig om niet bang te zijn voor die speciale dag die gaat komen, waarop al het oude zal vergaan?

.....  
 .....  
 .....

4. Waarom moeten we nog steeds wachten op die dag? Lees 2 Petrus 13 vers 9 maar eens. Wat betekent dat voor jou? Hoe voel je je nu? Kies opnieuw een gezichtje met een emotie uit en praat erover.



5. Nu gaan we naar Openbaring 1. Dit is het begin van een moeilijk Bijbelboek, waarin heel veel staat over de toekomst. De Heere laat dit, als in een droom, allemaal zien aan iemand. (Vers 10 en 19) Aan wie? Lees vers 1 en 9 maar. Wie is deze man?

.....  
 .....  
 .....



6. Waar is Johannes? Waarom? Hoe zou jij je voelen als jij Johannes was?

.....  
.....  
.....

7. Zijn er nu ook nog mensen op de wereld, die het moeilijk hebben, omdat ze bij Jezus willen horen? Vertel wat je weet. Zou jij bij Jezus willen horen als zoiets met jou ook kan gebeuren? Waarom wel of waarom niet?

.....  
.....  
.....

8. Johannes ziet de Heere Jezus in de hemel. Dat kun je lezen in Openbaring 1 vers 13-16. Hij ziet er heel indrukwekkend en schitterend uit. In vers 17 lezen we dat Johannes erg schrikt van wat hij ziet en bang wordt. Maar wat zegt de Heere Jezus in vers 17? Lees ook vers 18. Waarom hoeft Johannes niet bang te zijn. En jij? Hoe voel jij je als je dit leest?

.....  
.....  
.....

9. We hebben al een collage gemaakt over hoe jij hoopt dat de nieuwe aarde eruit zal zien. Maar hoe zal het in de toekomst in het echt zijn? En hoe zal het in de hemel zijn? We weten er maar weinig van. De Bijbel vertelt ons er wel iets over, maar het zal veel mooier zijn dan we ons nu kunnen voorstellen. Openbaring 21 vertelt ons heel belangrijke dingen. Wie is er in elk geval? (vers 3) En wat zal er absoluut niet meer zijn? (Vers 4) Tenslotte de allerbelangrijkste vraag: zal jij er zijn?

.....  
.....  
.....

